



Bezinning 750: Uitgeslotenen insluiten

Lucas 14,12-14 = wekdagen 31° week maandag

Het Woord

Hij zei ook tegen degene die Hem had uitgenodigd: 'Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus is uitgenodigd door een overste van de farizeeën voor een gastmaal bij het begin van de sabbat (zie Lucas 14,1). Hij richt zich tot de gastheer zelf. Zijn boodschap gaat naar de kern van zijn eigen zending. En opnieuw spreekt Hij radicale taal. Het is het ene helemaal niet, en het andere wel. Hij laat geen ruimte voor geschipper of een tussenweg.

Hij zegt klaar en helder wie men niet moet uitnodigen: vrienden, broers, dichte verwanten en buren die rijk zijn. Alleszins mensen die je op hun beurt kunnen uitnodigen omdat ze de middelen hebben. Dus de eigen club, de eigen elite met uitsluiting van alle anderen, vooral de marginalen. Er is altijd het gevaar zich op te sluiten in de eigen groep en de anderen uit te sluiten. Exclusiviteit.

Neen, Jezus wil dat men juist de uitgeslotenen uitnodigt. Hij noemt de arme, kreupele, lamme en blinde mensen. In een omschrijving: allen die niets hebben. Ze kunnen je dus niet wederzijds uitnodigen voor een gastmaal. Ze kunnen niets geven, want ze bezitten niets.

Jezus bouwt dus een stevige brug tussen de elite en de marginalen. Niet alleen een brug van geven en zorgen voor de marginalen. Hij wil meer: dat ze te gast zijn aan hun tafel. Dat ze dus samen gemeenschap vormen. Hij focust zo helemaal op de armen en hun verbondenheid met de hele maatschappij. Inclusiviteit. Zij komen in het centrum te staan en zelfs bovenaan. Bovenaan zijn aandacht en liefde. Hij neemt het voor hen op bij de elite. Het is gedurfd en gewaagd.

Het komt neer op geven zonder iets terug te verwachten. Behalve wat God zal geven op het einde van de tijd, bij de opstanding van de rechtvaardigen. Want wie geven aan de marginalen, aan hen

die niets hebben, worden rechtvaardigen genoemd. De Rijkste van allemaal, God zelf, zal hun de grootste beloning geven.

Het woord in mijn leven

Hoe elitair stel ik mij in feite op? Welke bruggen bouw ik naar de armsten toe? Neem ik hen op in mijn (vrienden)kring? Richt ik mij ernstig en vooral op wat God zal geven bij de opstanding?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U draagt de armen in Uw hart,
zelfs in het centrum ervan.
Bij U komen ze altijd eerst.
U vergeet hen nooit.
U nodigt ons uit
de uitgeslotenen in te sluiten
in onze aandacht en vriendschap,
vooral die mensen
die ons niets kunnen teruggeven.
Vervul ons hart
met die zelfde voorkeursliefde
voor mensen in de marge. Amen.

© Eric Haelvoet 2017