



Bezinning 75: Jezus leert met gezag ¹

4° zondag B-jaar: Marcus 1,14-20

Het Woord

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 'Wat hebben wij met U te maken, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent, de heilige van God.' Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 'Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.' Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De twee centrale woorden zijn 'leer' en 'macht'. Jezus treedt op als leraar, in de synagoge en in de dorpen. Zijn leer is anders dan die van de schriftgeleerden. Die spreken vanuit de theorie, die ze van gerenommeerde rabbi's geleerd hebben. Maar Jezus spreekt vanuit zijn intieme relatie met God, zijn Vader. Zij spreken van buitenaf, van horen zeggen, Hij van binnenuit, vanuit zijn godservaring en zijn intens gebed.

Zijn woord is levengevend, scheppend. Zo doet Hij een kwade geest weggaan. Niemand mag bezet worden door iemand of iets anders. Iedereen moet kunnen leven uit zijn eigen vrijheid. De nadruk valt in het verhaal niet op de man, die bevrijd wordt, maar op de spanning tussen Jezus en het kwade. Het kwade gehoorzaamt Hem.

Mooi in het midden zien we een van de vele titels van Jezus: 'Heilige van God.' Hij is het ware beeld van God. Altijd weer zullen we ons godsbeeld moeten aftoetsen aan Jezus, om niet ons godsbeeld (uit ons verleden) te aanbidden, maar God zelf.

¹ Rijmenam 25 januari 2012.

Het Woord in mijn leven

Welke 'onreine geest' bezet mijn vrijheid? Geloof ik dat Jezus Christus me van die kwade geest kan bevrijden? Maak ik het goede nieuws over Jezus overal bekend?

Bidden met het Woord

Jezus, Heilige van God,
er is zoveel kwaad in de wereld,
zoveel onvrijheid en onmenselijkheid,
ook in mijn leven.
Bevrijd ons van het kwade,
zodat elke mens menswaardig mag leven
in vrijheid en vreugde.
Geef dat we daarom mensen bij U brengen
en U bij mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012