



Bezinning 749: De laatste plaats kiezen

Lucas 14,1.7-11 = wekdagen 30° week zaterdag

Het Woord

Toen Jezus op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze Hem in het oog.

...

Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 'Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voorname is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: "Sta uw plaats aan hem af." Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: "Kom toch dichterbij!" Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.'

Stilte bij het Woord

Het woord in mijn leven

Jezus is al de derde maal te gast bij een farizeeër (zie 7,36 en 11,37). Nu zelfs bij een overste van de farizeeën. Het is vrijdagavond en de sabbat is begonnen. Op dergelijke avonden discussieert men graag over religieuze kwesties. Maar er is voorheen zoveel gebeurd tijdens discussies tussen Jezus en de farizeeërs, dat ze Hem beloeren.¹ Maar nu vallen ze Hem niet aan als Hij iemand geneest op deze sabbat (verzen 2-6).

En Jezus trekt opnieuw de discussie op gang. Hij heeft de leiding. Hij richt het gesprek. Hij heeft de genodigden gadeslagen toen ze aankwamen en de plaatsen aan tafel innamen. Ze zijn erop uit de hoogste plaatsen in te nemen. En je moet het maar durven: hen daarop aanspreken en plein public. Maar Jezus doet het, zo vrij staat Hij.

Alleen trekt Hij een wissel. Hij spreekt niet over een broodmaaltijd bij het begin van de sabbat, maar over een bruiloft. Een rijk Bijbels thema, waarbij God de Bruidegom is en het volk Israël de

¹ Zoals de Naardense Bijbel (2014) zo plastisch zegt.

bruid. En in het Lucasevangelie is het al meerdere malen een beeld geweest voor het Rijk van God. Uiteraard wil Jezus het gesprek daar naartoe leiden.

Hij plaatst twee extremen tegenover elkaar met weglating van alle grijze tussenvormen. Iemand gaat op een van de hoogste plaatsen aanliggen, maar wordt naar een lager niveau verwezen, het schaamrood op de kaken. Maar Jezus maant zijn toehoorders aan juist de laagste plaats in te nemen. Dan zal de gastheer komen en je hogerop uitnodigen. Dan geniet je de glorie of eer. Jezus is dus niet tegen eer en glorie. Maar je eigent je die niet toe, ze worden je gegeven.

De pointe is helder: om in het Rijk van God binnen te gaan, is nederigheid een absolute voorwaarde. Wie zichzelf vernedert, zal door God verhoogd worden en wie zichzelf verhoogt, zal door God vernederd worden. Eens te meer is de omkering de regel, de omkering van situaties die wij zo gewoon vinden.

Het kan toch niet anders, bij wijze van conclusie, dan dat Jezus zelf op de laatste plaats is gaan aanliggen. Hij moet een zeer nederige persoon geweest zijn. Dat zien we vooral als Hij sterft op de meest beschamende wijze. En dat is een van de redenen waarom God Hem zozeer verhoogd heeft.²

Het woord in mijn leven

Ga ik gemakkelijk op de laatste plaats aan tafel zitten, vooral bij een feest? Ben ik werkelijk nederig? Wat kan me helpen groeien in nederigheid? Kan ik genieten van eer en glorie die mij gegeven worden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent uiterst nederig,
meer dan ieder van ons.
Daarom bent U toegankelijk
voor iedereen, ook kinderen.
Altijd weer draait U om
wat voor ons gewoon is.
Geef dat we van harte meegaan
in die omkering en bekering.
Maak ons aan U gelijk:
nederig een eenvoudig,
op zoek naar de laagste plaats.
Laat ons de anderen
altijd hoger achten dan onszelf. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

² Vergelijk met de schitterende Christushymne in Filippenzen 2,5-11.