



Bezinning 748: Pastorale verantwoordelijkheid

Lucas 12,39-48 = wekdagen 29° week woensdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.' Petrus vroeg: 'Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?' De Heer antwoordde: 'Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: "Mijn heer komt maar niet," en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Niemand weet wanneer de Heer komt. Maar het is absoluut zeker dat Hij komt. Hij komt plots en onverwacht. Hij kan zelfs diep in de nacht komen. En Hij zal rekenschap vragen aan de pastoraal verantwoordelijken van de kerkgemeenschappen. Want het is duidelijk dat de Heer dit antwoord geeft op de vraag van Petrus.

Het is de Heer zelf die vertrouwen geeft aan bepaalde gelovigen om zorg te dragen voor de medegelovigen. De tekst drukt dit symbolisch uit: hun op tijd eten geven. Voeden op alle vlakken, sterken ... De getrouwen worden zalig genoemd. En de verrassing is dat ze nog veel meer verantwoordelijkheid krijgen. Hij zal hen aanstellen over al zijn bezit! En het bezit van de Heer is werkelijk enorm, grenzeloos, oneindig.

Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. De pastoraal verantwoordelijke kan er foutief van uitgaan dat de Heer nog lang wegblijft of zelfs helemaal nooit zal komen. Bovendien bezondigt hij

zich aan machtsmisbruik. Hij slaat de knechtjes en meisjes (dus de jonge mensen) en wordt een dronkaard. Welnu, de Heer komt wel en reageert furieus: hij beschouwt die persoon als een ongelovige.

Het laatste gedeelte legt nog twee andere accenten. Men kan de wil van de Heer kennen en toch niet zijn wil uitvoeren en het zelfs niet proberen door zich erop voor te bereiden. De uitdrukking 'veel slagen te verduren krijgen' wil zeggen dat dit grof fout is. Langs de andere kant kan men fouten maken maar zonder de wil van de Heer te kennen. Het blijft fout, maar de schuld is lichter.

In het laatste gedeelte gaat de aandacht uit naar verantwoordelijkheden die de pastoraal verantwoordelijken gekregen hebben. Van hen vraagt de Heer dan ook veel. En als die verantwoordelijkheden zeer groot zijn, zal nog veel meer geëist worden. De verantwoordelijkheden, van de Heer gekregen, dienen niet tot meerdere eer en glorie of rijkdom van de personen, maar ze houden een opdracht in. En dat moet zeer ernstig genomen worden.

Het woord in mijn leven

Wat is mijn pastorale verantwoordelijkheid in de kerkgemeenschap(pen)? Wat betekent het voor mij 'dat de Heer komt'? Op welke punten ben ik trouw aan mijn verantwoordelijkheden, op welke punten ontrouw? Maak ik misbruik van mijn macht en autoriteit? Beleef ik mijn taken als dienst aan de Heer, die mij verantwoording vraagt?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U geeft mij veel vertrouwen.
U geeft mij verantwoordelijkheid
in de kerkgemeenschap.
Ik wil dat ernstig nemen.
Toch blijf ik een zwakke mens.
Sterk en steun mij
opdat ik Uw wil volbreng,
als Uw goede dienaar.
Sta niet toe dat ik misbruik maak
van mijn macht en gezag
voor mezelf en mijn ego.
Kom voldoende naar mij toe
om met U verbonden te leven.
Laat mij een dienaar zijn, Heer,
zoals Gij ons dient. Amen.

© Eric Haelvoet 2017