



Bezinning 747: Zalig toch!

Lucas 12,35-40 = 7 januari H. Raimundus van Penyafort; 5 april H. Vincentius Ferrer; 7 augustus H. Cajetanus

Het Woord

[Jezus zei:] 'Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Er is sprake van een maaltijd, waarbij de Heer zelf zijn dienaars verzorgt. Is dat niet een mooie omschrijving van de eucharistie? Zo vaak mogen we aanzitten aan de tafel van de Heer. En Hij is er, Hij komt bij ons, Hij bedient ons, Hij geeft ons zichzelf te eten.

Maar Hij verbindt daar een voorwaarde aan, letterlijk een waarde die vooraf moet gaan aan dat tafelgebeuren. We moeten zelf dienaren zijn van Hem en de mensen. We dienen Hem in de mensen. Onze lendenen omgord: actieve helpers van de anderen. We moeten voor anderen zo goed zijn als de Heer zelf en wel in zeer concrete daden. Daadwerkelijk waakzaam zijn. Want in onze hulp aan anderen komt de Heer zelf aanwezig. Plots, onverwacht, onvoorzien. Het is de ervaring van heel veel gelovigen.

De Heer zal komen. Het staat er zevenmaal: Hij zal komen, Hij komt. Elke dag van de week kan Hij komen en komt Hij ook. Zelfs 's nachts komt Hij. Vroeg in de nacht, midden in de nacht, op het einde van de nacht. Altijd moeten we gereed zijn om Hem te verwelkomen. Hij wil open harten, open zielen, open geesten.

Hij komt als we het niet denken. Ons denken is te klein om het mysterieus komen van de Heer te vatten of te voorspellen. We moeten gewoon altijd de gastvrije openheid hebben en de gevoeligheid voor het komen van de Heer. Als we zo in het leven staan, zijn we zalig. En ook dit

wordt meer dan eens gezegd: tweemaal. En midden tussen de twee woorden 'zalig' staat: Hij zal hen bedienen. Zalig toch!

Het woord in mijn leven

Beleef ik de eucharistie als de Heer die ons bedient? Ben ik een actieve dienaar van de Heer en mijn medemensen? Sta ik altijd klaar voor de komst van de Heer? Ben ik gevoelig voor zijn komen? Beleef ik de komst van de Heer als een zaligheid?

Bidden met het Woord

Heer,
U noemt ons zalig
als we dienend in het leven staan:
in dienst van U en anderen.
In dat dienen moeten we klaar zijn
om U te verwelkomen.
U verwacht van ons
een open hart, een open ziel,
grote ontvankelijkheid.
Zo is onze dienstbaarheid
altijd open voor U.
Maar wij noemen U zalig,
want U bent dé Denaar
die bij ons komt
en ons bedient
met heerlijke spijzen.
Nog meer: met Uzelf.
Dàt is onze echte zaligheid.
Nooit zullen we U
daar voldoende voor danken. Amen.

© Eric Haelvoet 2017