



Bezinning 746: In werkkledij

Lucas 12,35-38 = wekdagen 29° week dinsdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De Heer richt zich alleen tot zijn leerlingen met het oog op de toestand na Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Dan zal Hij er niet meer zijn. De leerlingen zullen verantwoordelijk zijn voor de christelijke gemeenschappen. Ze moeten daarom wakker zijn, waakzaam, klaar. Daarvoor gebruikt Jezus een sprekend beeld: ze moeten hun lendenen omgord houden. Dat wil zeggen: met werkkledij aan. Ze moeten dus handelen, actief zijn, en hun daden moeten overeenkomen met wat de Heer wil. Een tweede beeld zegt ook veel: de lampen moeten altijd branden. Lampen dienen om licht te brengen in de duisternis. Ook 's nachts moeten ze dus waakzaam zijn. Altijd dus. En door hun daden moeten ze licht brengen in de duisternis van mensen.

De Heer kan onverwacht komen. Want Hij is naar een huwelijksfeest, beeld voor zijn verblijf in Gods eeuwig feest. Als de Heer komt, moeten ze meteen voor Hem opendoen. Het kan toch niet dat de Heer (lang) zou moeten wachten wanneer Hij aanklopt.

Eerder in dit evangelie werden de leerlingen aangemoedigd met aandrang aan te kloppen bij de Heer (Lucas 11,9-10). Hij zal altijd opendoen. Nu zijn de rollen omgedraaid. Hij komt aankloppen en wij moeten op onze beurt voor Hem opendoen, prompt, onmiddellijk. Bij wijze van spreken bij de eerste tok op de deur. Als Hij altijd klaar staat om voor ons open te doen als wij bij Hem aankloppen, dan moeten ook wij voor Hem klaar staan als Hij bij ons aanklopt.

Maar de Heer zegt nog iets anders met zijn toespraak. De toekomstige kerkleiders zullen dienaren zijn, dienaren van de Heer. Ja, met hun activiteiten in de kerkgemeenschappen zullen ze boven alles de Heer dienen.

Als de Heer hen zo zal vinden, waakzaam, actief, dienstbaar, zullen ze verrast zijn door de omkering van de rollen. De Heer zal de werkkledij aantrekken – zich omgorden – en Hij zal hen bedienen. Het zal een groot banket zijn, de hemel waardig. Ja, de Heer komt zelf als dienaar (zie ook Lucas 22,27).

We horen viermaal het werkwoord 'komen'. Dàt de Heer zal komen, staat als een paal boven water. Daaraan mogen we niet twijfelen. Klaar en wakker zijn, actief dienstbaar zijn voor de Heer zal met zekerheid beloond worden met de komst van de Heer zelf.

Het woord in mijn leven

Wat is mijn verantwoordelijkheid in de christelijke gemeenschap(pen)? Ben ik daar actief mee bezig? Stel ik me op als dienaar? Verwacht ik de Heer? Hoor ik zijn klopp op mijn deur? Doe ik meteen open?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U vertrouwt ons de zorg toe
voor de kerkgemeenschap.
U wilt dat we dienaren zijn,
in werkkledij en dus actief.
U zult komen, dat is zeker.
U zult aankloppen, plots.
U wilt dat we opendoen,
meteen en met enthousiasme.
En dan zult U ons dienen.
We zullen mogen genieten
van een hemels banket.
Want U bent zelf de Dienaar,
aan wie we ons moeten spiegelen.
U geeft het voorbeeld.
Geef ons brandende lampen,
een grote alertheid en waakzaamheid,
zodat we licht brengen
waar duisternis is. Amen.

© Eric Haelvoet 2017