



Bezinning 745: Waar is mijn hart?

Lucas 12,32-34 = 2 april H. Franciscus de Paola; 22 juni H. Paulinus van Nola

Het Woord

[Jezus zei:] 'Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het Koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Ofschoon we slechts drie verzen lezen, zijn er toch drie deeltjes. In vers 32 stelt Jezus de kleine groep leerlingen gerust. Ze moeten niet vrezen. Om hun vrees om te zetten in vertrouwen, vraagt Hij hun een perspectiefwissel. Als ze steunen op zichzelf, op hun bezit, op hun kennen en kunnen, zullen ze nooit het Koninkrijk van God vinden. Maar als ze vanuit de Vader denken en leven, gaat de werkelijkheid open als een groot geschenk. De Vader geeft immers het Koninkrijk, zomaar, als geschenk. De religieuze mens ziet de schoonheid en de goedheid van de werkelijkheid en beleeft die ook. Alles is vooreerst gegeven. Is dat niet een van de meest wezenlijke aspecten van het woord 'schepping'? God geeft en de mens mag dankbaar en vreugdevol ontvangen.

In vers 33a wordt een raad gegeven, geen gebod. De Vader geeft en dat nodigt de mens uit om ook te geven, ook op het materiële en financiële vlak. De voorwaarde is echter de noodzakelijke onthechting van have en goed: 'Verkoop uw bezittingen.' Het Koninkrijk begint bij God en eindigt bij de behoeftigen.

De verzen 33bc en 34 vermelden tweemaal het woord 'schat'. Jezus werkt met een contrast. In zakken die verouderen en verslijten, gestolen kunnen worden of bederven, verzamelen we wereldse goederen allerhande. Ja, er zijn materiële schatten, zelfs veel. Maar ze verbleken alle in het licht van de schat in de hemel. Die schat is onuitputtelijk, eeuwig. Die schat kan niet gestolen worden en kan ook niet bederven. Jezus nodigt ons uit met ons hart in de hemel te zijn, bij God. Juist dat is de bron van zijn grote vrijheid. Het mag ook onze vrijheid zijn en steeds meer worden.

Het woord in mijn leven

Hoe bekwaam ben ik in het maken van de perspectiefwissel van mijn kunnen naar de gave van God? Kan ik loskomen van materiële bezittingen? Geef ik werkelijk aan behoeftigen? Is mijn hart bij mijn schat bij God?

Bidden met het Woord

Goede en milde Schepper,
U geeft ons de schepping.
U geeft ons het leven,
medemensen, en zoveel meer.
Alles is gratis geschenk.
Dank voor alles,
vooral voor Uw Koninkrijk.
Leer me de ware vrijheid,
ook tegenover bezit.
Leer mij behoeftigen helpen,
ook als het iets kost.
Leer me steeds meer te leven
vanuit U en Uw Rijk.
Want mijn hart mag bij U zijn,
in het Rijk van de hemel.
Daar bewaart U mijn schat
en mijn hart. Amen.

© Eric Haelvoet 2017