



## Bezinning 740: Heer, leer ons bidden

Lucas 11,1-4 = 24° = weekdays 27° week woensdag

### Het Woord

Eens was Jezus aan het bidden en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.' Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan: "Vader, laat Uw naam geheiligd worden en laat Uw Koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving."'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus bidt 'in een zomaar een oord'.<sup>1</sup> Het kan overal zijn. Ofschoon er in deze versie van het Onzevader twee duidelijke verwijzingen naar het Qaddischgebed van de joden zitten, verwijst Jezus naar geen enkele plaats. Nochtans vermeldt het Qaddischgebed er enkele: het huis van Israël, de stad Jeruzalem, het Heiligdom, het heilig land. Het gebed dat Jezus voorstelt, kan dus door alle volkeren gebeden worden, op alle plaatsen. Het is een universeel gebed.

De naamloze leerling stelt zich op als leerling: 'Leer ons bidden.' Het is een mooie gebedsmantra. Het is een gebed op zich, gericht tot Jezus. Dit gebed moeten we blijven bidden, want wie durft zeggen dat hij op een perfecte manier bidt? Die leerling verwijst naar het gebed van Johannes de Doper. Dat gebed is niet gekend.

Lucas geeft een kortere versie van het Onzevader dan Matteus.<sup>2</sup> Je kan het op twee manieren indelen: in twee of drie. Het eerste deel gaat over God, het tweede deel over de mens. Maar in de driedeling krijgen we: de aanspreking, twee aanroepingen of wensen en drie vragen.

Jezus heeft zelf tot God gebeden met het woord 'Vader' (Lucas 10,21-22). De leerlingen mogen ten volle delen in Jezus' gebed. En dus in zijn relatie met de Vader. Dat is zeer opmerkelijk. Zelf komt Jezus niet voor in het gebed. Hij wijst helemaal van zich weg en laat alle licht op de Vader vallen. Het tekent Jezus zeer diep. Hij is geheel ontledigd en uiterst nederig.

---

<sup>1</sup> Naardense Bijbel (2014).

<sup>2</sup> Matteus 6,9-13.

De twee wensaanroepingen betreffen God. Wat een diep verlangen: dat God geheiligd mag worden! Geheiligd in zichzelf, in zijn hemel, in zijn hele schepping, in elk schepsel, in ons samenleven, in elk van mijn woorden en daden. En moge Gods Rijk komen. In de hemel is zijn Rijk al aanwezig. Nu nog op aarde. Hoeveel tijd zal het nog vragen eer dat realiteit is? Het is alleszins belangrijk dat we ernaar blijven verlangen, erom bidden en er ons mee voor inzetten. Ook hierin is Jezus ons voorgegaan.

In de drie beden voor de mensen komen de woorden 'ons' en 'wij' zevenmaal voor. We vragen God drie dingen voor alle mensen. Hier komt de universaliteit dus terug. We vragen om brood. Het verwijst naar het manna, dat ook 'elke dag' viel. Het brood van het leven. We hebben het elke dag nodig. We vragen vergiffenis voor onze zonden. Ja, God geeft vergiffenis en zelfs volkomen gratis. Maar de mens moet zijn vergiffenis ook willen ontvangen. En hoe heerlijk: de verticale lijn wordt volkomen verweven met de horizontale. Onze onderlinge vergiffenis is zelfs de motivatie waarom we God om zijn vergiffenis vragen. De laatste vraag is wellicht de moeilijkste: 'Brenge ons niet in beproeving.' Het kwade lokt ons en dus ook de zonde. Maar de grootste beproeving bestaat erin, dat we Jezus zouden verwerpen.

### **Het woord in mijn leven**

Vraag ik Jezus mij te leren bidden? Welke mensen zendt Hij mij om mij dat (beter) te leren? Bid ik in de wij- en ons-formulering, verbonden met alle mensen en biddend voor alle mensen? Vergeef ik anderen hun schuld? Welke is mijn grootste beproeving?

### **Bidden met het Woord 1**

Heer, leer ons bidden.

## Bidden met het Woord 2

Vader van Jezus Christus,  
U bent ook ons onze Vader,  
de Vader van alle mensen.  
Moge U geheiligd worden  
in heel Uw hemel,  
op heel de aarde,  
in heel de schepping,  
in alle schepselen,  
in ons samenleven in vrede,  
in al mijn woorden en daden.  
Moge Uw Rijk komen  
op aarde zoals in de hemel.  
Uw Rijk van gerechtigheid,  
goddelijke menswaardigheid,  
vreugde en hoop,  
vrede en eensgezindheid,  
broeder- en zusterschap.  
We vragen U het brood van leven,  
voor elke nieuwe dag.  
We verwelkomen Uw vergiffenis.  
Want als wij elkaar vergeven  
ondervinden we Uw vreugde.  
En sta niet toe  
dat we Jezus ooit verwerpen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017