



Bezinning 738: Jezus jubelt

Lucas 10,21-24 = 1° adventsweek dinsdag

Het Woord

Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: 'Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.' Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: 'Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want Ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus jubelt, gestuwd door de Heilige Geest. Hij beleeft een moment van uitzonderlijke vreugde. Hij spreekt dat uit in een gebed, gericht aan zijn Vader, die Hij de Heer van hemel en aarde noemt. God is niet alleen de God van Israël, maar van alle volkeren. Dus universeel. En die grote God openbaart zich aan eenvoudige mensen. En niet aan de geleerden, die ingewikkelde studies maken over de Schriftteksten. Dus ziet Jezus zichzelf ook als een eenvoudige. Het is zijn nederigheid.

Er is uiteraard niets tegen stevige en zelfs professionele Bijbelstudies. We hebben ze zelfs nodig. Maar dat is een kwestie van het verstand alleen. God raakt echter de hele persoon, tot in zijn diepste kern, tot in zijn ziel. En het verstand kan daarvoor in de weg staan.

Jezus' gebed breekt open in een prachtig getuigenis. Jezus ervaart zijn roeping en zending als een geschenk, Hem gegeven door de Vader. Daardoor ziet Hij zichzelf als de Zoon. De band Vader-Zoon is zeer intens en vermindert nooit.

Jezus' jubel in de Heilige Geest gaat nog verder. Hij is gelukkig dat de leerlingen mogen zien en horen wat vele profeten en koningen hadden willen zien en horen. En het geldt ook voor ons: we mogen Jezus Christus 'zien en horen', de Messias. Het is een echt godsgeschenk.

Het woord in mijn leven

Wat doet mij jubelen in mijn relatie met God? Ben ik eenvoudig en nederig genoeg om te kunnen geloven? Is mijn gebed zo intens dat het openbreekt in getuigenis? Besef ik voldoende welk een godsgeschenk het is Christus te mogen zien en horen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U beleefde een unieke relatie
met God de Vader,
Heer van hemel en aarde.
De Heilige Geest liet U jubelen
omdat de Vader zich openbaarde
aan eenvoudige mensen.
U onthult de Vader
aan wie U wil.
Leer ons de Vader kennen,
altijd meer, altijd dieper.
Blijf U aan ons tonen,
zodat we U zien.
Blijf tot ons spreken,
zodat we U horen.
Want daar ligt ons geluk,
onze grote zaligheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017