



## Bezinning 736: Als broer of zus 3

Matteus 18,15-20 = 23° zondag A-jaar; wekdagen 19° week woensdag

### Het Woord

Jezus zei: 'Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Binnen een christelijke gemeenschap kan iemand een ernstige fout maken. Men kan het gemeenschapsleven zelf beschadigen. Of men kan de goede naam van de gemeenschap naar buiten toe ernstig nadeel berokkenen. Hoe gaan we daar als christenen mee om? Enerzijds is er de grote barmhartigheid, waarin Jezus Christus ons is voorgegaan. Anderzijds is er ook de rechtvaardigheid. God keert zich tegen het kwade. Meestal zijn er ook slachtoffers. We mogen uiteraard niet alles dulden. Niet reageren is instemmen en het kwade laten bestaan.

Jezus zegt dat een persoon in naam van de vergadering naar de dader moet stappen. Maar de dader wordt tot tweemaal toe 'broeder' genoemd. Voor ons: broer of zus. De twee bevinden zich dus op hetzelfde niveau. Ze zijn gelijken. Dat is belangrijk voor de attitude en de toon van wie het initiatief neemt om een ander terecht te wijzen. En de eerste bedoeling is de zuster of broeder terug te winnen. Dus op het pad van het goede terug te brengen.

Als de dader hardnekkig volhoudt en maar niet wil luisteren, wordt hij door de leiding van de gemeenschap buiten de kring geplaatst. De heiden en de tollenaar staan buiten de christelijke gemeenschap. Toch eindigt het verhaal daar niet. De deur is niet voor eeuwig dicht. De nieuwe situatie is altijd omkeerbaar. Jezus zelf riep tollenaars, zelfs onder zijn apostelen. En Hij ging zelf naar heidenen en zendt de christenen naar de heidenen. De deur blijft dus openstaan. En Jezus

droeg ons op zelfs onze vijanden te beminnen. Altijd moeten we in de liefde blijven staan, zeker en vast ook tegenover iemand die ernstig kwaad bedrijft.

In het tweede gedeelte gaat het over de grote eenheid tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. Jezus is in ons midden. En ja, er wordt aan de dader gevraagd te luisteren en te gehoorzamen, zoals dat aan elke gelovige gevraagd wordt. Maar de eerste die luistert, is God zelf. Hij hoort ons gebed. En Hij gehoorzaamt zelf: Hij geeft aan de mensen wat ze eensgezind vragen in Jezus' naam.

### **Het woord in mijn leven**

Hoe reageer ik als iemand mijn ernstig kwaad probeert te corrigeren? Ga ik naar iemand toe om hem of haar van het kwade af te brengen en op het pad van Christus terug te brengen? Geloof ik dat God naar ons luistert en ons verhoort als we Hem iets eensgezind vragen?

### **Bidden met het Woord 1**

God,  
U hoort wat wij zeggen.  
U hoort wat wij vragen,  
vooral als we dat doen  
in Jezus' naam  
en eensgezind, met een stem.  
Geef ons Uw heilige Geest  
om in liefde en zorg  
en in Jezus' naam  
elkaar terecht te wijzen  
als dat nodig is.  
Zo helpen we elkaar  
gehoor geven aan Uw Woord,  
aan Uw heilige Wil  
om op Uw weg te komen  
en te blijven.  
En laat mij dankbaar zijn  
als iemand mij  
terecht terechtwijst.  
Hij of zij is immers een geschenk,  
een waardevol godsgeschenk. Amen.

## Bidden met het Woord 2

Goede God,  
U bent de Vader van alle mensen.  
Wij zijn broers en zussen van elkaar.  
Samen zijn we verantwoordelijk  
voor ons leven als christenen,  
voor ons handelen naar Jezus' voorbeeld.  
Dank voor al onze zusters en broers.  
Zend een liefdevolle medechristen  
als ik kwaad doe of dreig te doen.  
En als ik iemand terecht moet wijzen,  
geef me dan de broederlijke liefde,  
de juiste woorden, de juiste toon  
om de ander te winnen  
voor een leven volgens Uw wil. Amen.

© Eric Haelvoet 2017