



Bezinning 734: 72 gevolmachtigden ¹

Lucas 10,1-12.17-20 = 14° zondag C-jaar

Het Woord

Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis!" Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: 'Het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt.' Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: "Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het Koninkrijk van God is nabij!" Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad.'

...

De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: 'Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van Uw naam.' Hij zei tegen hen: 'Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijanden te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het getal tweeënzeventig is belangrijk. Het verwijst naar Genesis, waar gezegd wordt dat er op aarde tweeënzeventig volkeren zijn (Genesis 10,2-31). Deze tekst gaat dus over het

¹ In het C-boek 'Hij kon zien' staat niet de volledige tekst van de 14° zondag van het C-jaar (p. 239-240). Deze gebedsbezinning corrigeert die fout dus.

apostolaatswerk van de eerste Kerk buiten Palestina. Ook al reserveert Lucas het uitgebreid verslag daarvan voor zijn tweede boek, met name Handelingen, toch opent hij hier al even de eigen grenzen van Jezus' land, zonder een ander land te noemen. Uit al die landen zullen er mensen opstaan die in Jezus' naam en door Hem gezonden op tocht zullen gaan om Jezus' boodschap te verkondigen. Dit zendingsverhaal is dus een pendant van de zending van de twaalf, die naar de dorpen en steden binnen Palestina gezonden werden (Lucas 9,1-6).

De tweeënzeventig krijgen de volle macht van Jezus, net als de twaalf. Ze kondigen aan dat Gods Koninkrijk gekomen is en ze stellen daden die dat aantonen: ze genezen zieken. Maar eerst moeten ze bidden: slechts in de kracht van het gebed – in een diepe relatie met God – zal hun apostolaat vruchtbaar zijn.

Eerst zendt Jezus hen naar huizen. Het zijn de kleinere gemeenschappen. Maar ze moeten zich ook naar steden richten, de grotere gemeenschappen.

Ze brengen Gods vrede, de sjalom, het grote godsgeschenk. Maar ze worden verwittigd: niet iedereen neemt Gods geschenk aan, hoe groot en mooi het ook is. Maar dan komt die vrede naar hen terug: zij moeten en mogen zelf altijd in Gods diepe vrede zijn.

Ze moeten alles eten wat men hun aanbiedt: alle voedsel is rein. En ze moeten ingaan op de uitnodiging van iedere familie en iedere stad, want alle mensen zijn rein.

Ze keren enthousiast terug bij Jezus: zelfs de demonen onderwerpen zich in Jezus' naam. Jezus gebruikt het volkse woord 'geesten'. Maar Hij blijft realistisch: de satan, de tegenstrever is neergedaald uit de onderste hemel.² Het kwaad weert zich tegen de nieuwe boodschap, hoe vreugdevol deze ook is. Jezus richt de teruggekeerde gevolmachtigden liever op het leven zonder einde, in een woord: de hemel.

Het woord in mijn leven

Verricht ik mijn christelijke zending voldoende vanuit het gebed? Welke vreugdevolle ervaringen van mijn zending als christen heb ik aan Jezus te melden? Bewaar ik altijd de goddelijke vrede in mijzelf? Hoe reageer ik als mensen Jezus' boodschap niet aanvaarden?

² Terwijl de Heer in de hoogste hemel woont. Bv. Lucas 2,14.

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Uw aandacht en liefde
gaan uit naar de hele wereld.
Altijd weer kiest U mensen
uit alle volkeren, wereldwijd,
om Uw boodschap te verkondigen.
En zo gebeuren er vele wonderen.
Het Koninkrijk van God groeit,
dag na dag, jaar na jaar.
Sta alle gezondenen bij.
Vervul hen met Uw Geest.
Vervul hen met de sjalom,
de diepe goddelijke vrede.
Maak de mensen ontvankelijk
voor het evangelie van liefde. Amen.

© Eric Haelvoet 2017