



Bezinning 728: Zijn en doen

Lucas 6,43-45 = 4 april H. Isidorus, 9 juni H. Efreem, 30 juli H. Petrus Chrysologus, kerkleraren

Het Woord

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Twee werkwoorden vormen de kern van deze tekst: zijn en doen. Een mens *is* goed of *is* slecht. Uiteindelijk kan alleen God dit uitmaken, omdat men in het menselijk hart moet kunnen kijken, in het diepste innerlijke. Daar leeft de diepe attitude of ingesteldheid. Daar woont de liefde of huist het kwade. God zal dat definitief beoordelen op het eind van de tijd.

Maar het is niet voldoende goed te zijn. Het goede in het hart moet zich uitdrukken in concrete daden, net zoals een goede boom goede vruchten draagt. Een geloofsbelijdenis, hoe mooi ook, is maar authentiek als dit uitmondt in goed handelen. Het doen moet uit het zijn volgen.

De mens kan een en ander opmaken over het innerlijke, meer bepaald door de daden. Ik kan mijn eigen handelen bekijken, evalueren. Men kan zien wat mensen doen. Liefde kan niet volstaan met mooie liefdesbrieven en liefdesverklaringen, hoe plechtig ook. Concreet handelen helpt anderen vooruit.

Wat de mens *doet* openbaart dus het innerlijke, het hart. In het Lucasevangelie schildert Jezus het hart als zeer positief, als een schatkamer van het goede. Wat een positieve kijk op de mens. Al is er dus ook wel de mogelijkheid dat het boze in de mens leeft.

Het Woord in mijn leven

Is mijn hart (hoofdzakelijk) gevuld met liefde? Ben ik een liefdevolle mens? Hoe blijkt dat uit mijn daden? Geloof ik dat er heel veel goeds leeft in mijn hart en in het hart van de andere mensen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent goed en vol liefde.
U draagt heel veel goede vruchten.
Uw daden spreken van goedheid.
U kent ons hart:
naast het vele goede
huist er ook kwaad in ons.
Zuiver ons hart van het boze
en vul het steeds meer
met Uw eindeloze liefde.
Want mensen in nood
wachten op ons handelen,
op onze goede daden.
Alleen zo groeit Uw Rijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2017