



Bezinning 727: Over twee ogen

Lucas 6,39-42 = weekdagen 23° week vrijdag

Het Woord

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: 'Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter in je oog verwijderen," terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het eerste en laatste gedeelte hangen duidelijk samen. Het gaat over blind zijn en zien. In het midden staat meteen ook de kern van deze tekst. Het is de bedoeling dat elke christen wordt zoals de Heer zelf. Hij is de Meester. Hij is het voorbeeld. Jezus gaat ervan uit dat iedereen zich op elk moment kan bekeren en dat ook voortdurend doet. Het is zelfs een noodzaak. Bovendien is het onmogelijk te worden als de Heer. Het is een onbereikbaar ideaal. Maar hoe dichter we bij zijn niveau komen, hoe beter we toegerust zijn om een blinde te leiden.

We kennen allen zeer goed het beeld van de flinter en de balk. Waarom is de eigen schuld een balk en die van de ander slechts een flinter? Het is een typisch semitisch-scherp beeld, waar men toen heel veel van hield. Het stelt de zaken heel duidelijk. En om in deze beeldspraak te blijven: we kunnen er niet naast kijken, zelfs met de balk in ons oog. Alleen wie ziet waar hij nog niet zoals de Meester is, kan een ander in alle barmhartigheid leiden en eventueel onder kritiek plaatsen.

Er zit nog een ander element in dit mooi beeld. Je moet zelf doen wat je een ander voorhoudt. Daarom moet je voldoende in de spiegel van je eigen geweten kijken. En corrigeren wat verkeerd mis loopt. Dan ervaar je hoe moeilijk het is iets aan jezelf te veranderen. Dat leidt tot mildheid in de coaching van anderen.

Mijn oog valt op een nog een ander aspect. Jezus gebruikt het woord 'oog' zesmaal. Maar altijd in het enkelvoud. De balk en de flinter zitten dus in maar een oog. Jezus ziet in ons niet enkel wat misloopt, maar zeker ook wat goed is. De ogen zijn de spiegel van de ziel en bij iedereen zijn daar

tallose mooie talenten te vinden. Die schitteren en stralen doorheen het oog. Mogen ze doorheen beide ogen anderen overtuigen van onze authenticiteit.

Het Woord in mijn leven

Welke methode(n) heb ik om mijzelf te spiegelen aan de Heer Jezus? Hoe haal ik de balk uit mijn eigen oog? Ben ik voldoende mild en barmhartig als ik anderen leid in de opvoeding, het bedrijf, verenigingen ...? Stralen mijn talenten voldoende in mijn ogen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent mild en barmhartig,
eindeloos liefdevol.
Alleen U kan ons leiden.
Aarzel niet ons te tonen
welke balk er in ons oog zit.
Aarzel niet ons te helpen
die balk te verwijderen.
Uw vergiffenis helpt ons daarbij.
Laat ons goed en liefdevol zijn
als we anderen opvoeden,
coachen en gidsen.
Laat ons zelf nederig zijn
om ons te laten begeleiden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017