



Bezinning 726: Geen wederliefde?

Lucas 4,24-30 = veertigdagentijd 3° week maandag

Het Woord

Hij vervolgde: 'Luister, Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar Ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.' Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven Hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem in de afgrond te storten. Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In de synagoge van Nazaret heeft Jezus een passage voorgelezen uit Jesaja (Jesaja 61,1-2). Hij zegt daarmee wie Hij is en wat Hij zal doen. Gedreven door de Geest zal Hij bevrijding en genezing brengen voor de marginale en uitgesloten mens. Zo volbrengt Hij Gods genadevol werk. En dat werk van God, ja, Gods eigen Rijk is nu met zijn optreden definitief en onstuitbaar begonnen. Met andere woorden: Hij is de profeet over wie Jesaja het heeft, maar Hij zegt dat niet ronduit. Hoe dan ook, zijn stadsgenoten willen in Hem enkel en alleen de mens Jezus zien, niets meer.

Jezus is hen enkele stappen voor met een spreekwoord: 'Geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad.' Hij weet het uit de Schrift. Hij doorziet wat in het hart van zijn toehoorders leeft: afwijzing. Maar Hij is zijn roeping en zending trouw en zegt waar het op staat. Hij stelt opnieuw twee marginale mensen op het voorplan, een vrouw en een man. Twee buitenlanders. God heeft de honger gestild van de vrouw en de melaatse man genezen. Hen, maar niemand van het eigen volk. Hiermee wil Hij zeggen dat ook zijn boodschap uiteindelijk naar anderen zal gaan.

De afwijzing slaat hierdoor over in regelrechte woede. Ze drijven Hem buiten de stad om Hem te doden. Maar Jezus zal buiten een andere stad sterven: buiten de muren van Jeruzalem. En op het uur dat Hij zelf bepaalt. Daarom gaat Hij midden tussen hen door en vertrekt. Hij richt zich al naar anderen. In de reactie van zijn stadsgenoten voelen we al de reactie van de leiders van het hele

joodse volk. En het geloof zal zich richten naar andere volkeren, zoals uit het boek Handelingen zal blijken.

Het Woord in mijn leven

Doe ik voldoende voor de marginale en uitgesloten mens? Waartoe drijft de Heilige Geest mij? Ben ik in staat in mensen doorheen hun menselijkheid hun goddelijke roeping te zien? Bemoedig ik mensen op dat vlak? Kan ik wegtrekken uit een plaats waar het christelijk geloof niet welkom is om het elders aan te bieden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U brengt genezing en bevrijding
voor de uitgesloten en zieke mens.
U brengt Gods liefde nabij,
zijn Rijk van vreugde en vrede,
gedreven door de Heilige Geest.
Het is profetisch werk.
Maar mensen verdrijven U
en trachten U te vermoorden.
Liefde wordt niet steeds
met wederliefde beantwoord.
Maar U blijft hardnekkig trouw
aan Uw roeping en zending.
Schenk ons de moed en de kracht
om de marginale mens lief te hebben,
want zo komt Gods Rijk nabij.
Laat ook ons trouw zijn
ondanks tegenwerking en woede. Amen.

© Eric Haelvoet 2017