



## **Bezinning 724: Door de Geest gesterkt**

**Lucas 4,14-22a = 10 januari of donderdag na Openbaring**

### **Het Woord**

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven was: 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.' Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.' Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden.

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Dit verhaal komt direct na Jezus' veertigdaagse vasten in de woestijn (Lucas 4,1-13). Ook dat verhaal begint met de woorden 'vervuld van de Heilige Geest'. En de Geest zendt Jezus naar Galilea om er zijn openbaar leven te beginnen. Er is meer: Jezus keert terug naar Galilea 'in de kracht van de Heilige Geest.' Dat wil zeggen dat de Geest Hem vervult en kracht geeft. Niet alleen om zijn onderricht en handelen te beginnen, maar tot het einde toe. Nergens staat dat de Geest Jezus verlaat. Alles doet Jezus in de kracht van de Geest, tot het einde op het kruis.

Jezus gaat rond in Galilea en onderricht er in de synagogen. Hier vernemen we niet de inhoud. Maar het effect is zeer positief: 'Allen roemen Hem.' En ook na zijn onderricht in Nazaret oogst Hij bijval. Hij spreekt woorden vol genade.

Na de openingsgebeden werd al voorgelezen uit de Wet van Mozes. Het is de eerste lezing. Maar nu komt de tweede lezing. Jezus zoekt daarvoor een zeer bepaalde passage in de profeet Jesaja. Hij opent de boekrol en rolt die steeds verder en verder tot Hij de passage vindt, die Hij nodig heeft. Het is de eerste maal in het Lucasevangelie dat Jezus iets zegt. Het weegt dus zwaar door. Ook dit fragment begint met de Geest: 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij

gezalfd.' Ofschoon Jezus het niet uitdrukkelijk zegt, is het duidelijk dat het over Hem gaat. Hij is door de Geest gezalfd. Hij is de Gezalfdde.

Jezus kent zijn zending als Gezalfdde. Er worden vier groepen mensen genoemd, naar wie Hij zich gezonden weet: de armen, gevangenen, blinden en verdrukten. Ze staan heel zeker exemplaar voor al wie aan de rand leeft, of nog erger, buiten de maatschappij. Zijn zending heeft dus een sociaal-maatschappelijke dimensie.

Wat zal Jezus voor deze mensen doen? Hij zal hun het goede nieuws (evangelie) melden, vrijlating toezeggen, een nieuw gezicht geven (hen leren zien, dat is geloven), en om hun een genadejaar van de Heer af te kondigen. Heel blij en goed nieuws. Deze mensen mogen blij en gelukkig zijn. En in de rest van het evangelie zien we Jezus uitvoering geven aan wat Hij hier over zichzelf zegt. Jezus presenteert hier dus een zeer korte versie van heel zijn openbaar optreden.

### **Het Woord in mijn leven**

Wat doe ik opdat de Heilige Geest mij kan vervullen en leiden? Hoe zou ik in een vijftal regels mijn persoonlijke zending als christen omschrijven (doelgroepen en activiteiten)? Heb ik een plek of plekken om samen met medegelovigen mijn geloof te vieren en mij te laten inspireren door Gods Woord?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
de Geest heeft U vervuld,  
vanaf het eerste begin  
in de schoot van Maria,  
tot het laatste moment  
op het kruis van de liefde.  
De Geest heeft U gesterkt,  
begeleid en geïnspireerd  
bij elk woord dat U sprak,  
bij alles wat U deed.  
Laat de Geest ook ons vervullen  
sterken, leiden en inspireren  
bij al ons doen en laten,  
ons spreken en ons zwijgen.  
Laat ons leven een genade zijn  
voor al wie onderdrukt wordt,  
arm en uitgesloten is. Amen.

© Eric Haelvoet 2017