



## Bezinning 722: Groei, kracht, wijsheid, genade

Lucas 2,22.39-40 = H. Familie B-jaar 2° mogelijkheid

### Het Woord

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden.

...

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op Hem.

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Het is de vijfde maal dat Lucas in zijn evangelie over Jezus als kind zegt dat de tijd vervuld is. Ja, met de opdracht van Jezus in de tempel worden zeventig weken afgesloten. Het begon in de tempel met de aankondiging dat de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet vader en moeder zouden worden van Johannes de Doper. Nu wordt Jezus, opnieuw in de tempel, aan de Heer voorgesteld, veertig dagen na zijn geboorte. Een strikt tijdsschema.

En op het einde zegt Lucas – eveneens de vijfde maal – dat Jozef en Maria met de opdracht in de tempel de Wet van de Heer geheel volbracht hebben. De ouders van Jezus zijn trouw aan de Wet, trouw aan de Heer zelf. Zo zal Jezus in hun spoor nog meer trouw zijn, op een nog hoger niveau. En meer: Hij zal de Wet van de Heer geheel vervullen en op een hoger niveau brengen. Een strikte trouw.

Lucas zegt dan vier zaken over Jezus als kind, die het voorbeeld zijn voor alle kinderen, jongeren en volwassenen. Jezus *groeit* op. Groei is een rijk woord en betreft meerdere dimensies. Men groeit lichamelijk, maar ook psychisch, sociaal, religieus, cultureel en op vele andere vlakken. Groei is niet rechtlijnig, maar als de groei fundamenteel stopt, is er iets aan de hand.

Jezus wordt *krachtig*. In Bijbelse traditie gaat het zeker niet (op de eerste plaats) over de lichamelijke kracht. Wel over de kracht die voortkomt uit een diepe relatie met God en zijn Woord. De mens van God is als een stevige boom aan de oever van een rivier.

Jezus is vervuld van *wijsheid*. God schenkt wijsheid aan de mens. Die wijsheid overtreft ver de wetenschap en het inzicht die de mens vanuit zichzelf kan verwerven. Er zijn mensen met zeer hoge diploma's, maar met weinig wijsheid. Er zijn mensen zonder diploma met veel wijsheid. Jezus is helemaal vervuld van de goddelijke wijsheid.

Gods *genade* is boven, bij en in Jezus. God werkt in de mens en geeft hem eindelijk veel mooie gaven. Het sluit de menselijke inzet en verantwoordelijkheid niet uit. Integendeel, elke genade nodigt de mens uit die gave te beamen, op te nemen en vruchtbaar te maken. Ja, Jezus is 'vol van genade', net zoals zijn moeder.

## Het Woord in mijn leven

Hoe strikt houd ik mij aan wat God vraagt? Op welk terrein is er de laatste tijd geen/weinig groei in mijn leven? Is er voldoende kracht in mij, Gods kracht? Richt Gods wijsheid mij voldoende? Sta ik voldoende open voor Gods genade?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U bent ons voorbeeld,  
viervoudig en nog meer.  
U groeide als mens  
in al zijn dimensies  
en als Zoon van God.  
U was de sterke boom  
aan de waterrijke oevers  
van Gods scheppingskracht.  
U was vervuld van wijsheid,  
die ons menselijk weten  
ver, heel ver overtreft.  
U was krachtig en sterk.  
Niets kon U omverblazen  
of krachteloos maken.  
In U zien we duidelijk  
wat Gods genade kan doen.  
Geef aan ons allen  
goddelijke groei en kracht,  
wijsheid en genade. Amen.

© Eric Haelvoet 2017