



## **Bezinning 721: Over een ziel en een zwaard**

**Lucas 2,33-35 = 15 september O.-L.-Vrouw van Smarten**

### **Het Woord**

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

De verwondering is een diep religieus gevoel. En meer dan een gevoel. Het is een geloofshouding. Het is zelfs een besef. Wat men hoort en beleeft, beantwoordt niet aan de gewone dingen, is niet te vangen in de normale kaders. Integendeel, het ontsnapt er juist aan, overstijgt het, soms zelfs hemelhoog.

En dat is nu juist wat gebeurt bij Jozef en Maria. De oude Simeon houdt Jezus, de Messias, veertig dagen eerder geboren, in zijn handen. Hij sprak een gebed uit, zong een lied. Daarin openbaart hij aan de ouders meer dan wat de engel Gabriël aan Maria gezegd heeft. Jezus zal een betekenis hebben voor alle volkeren. Hij zal een licht voor hen zijn. Voor de volkeren en voor Israël. Je zou over minder verwonderd zijn als er zo over jouw eerste kind gesproken wordt.

Nu spreekt diezelfde Simeon een orakel uit. Was het gebedslied vol blijdschap en hoop, nu wordt dreigende taal gesproken, diepernstig. Jezus zal een teken van tegenspraak zijn. Hij zal de mensen voor een keuze plaatsen. Sommigen zullen voor Hem kiezen, anderen tegen Hem. Zo zal er verdeeldheid ontstaan. Lucas zal hier meer dan eenmaal op terugkomen (Lucas 12,51-53 en Handelingen 28,24-29).

Een zwaard zal door de ziel van Maria gaan. Het zwaard staat voor het geweld, ook het meest ernstig geweld dat mensen doodt. Ja, Jezus zal gedood worden. Het grote drama van de Messias wordt hier dus al in een welsprekend beeld opgeroepen.

Jezus is gekomen om de gezindheid van het hart van de mensen te openbaren. Wie verhard is, kiest tegen Jezus. Wie het hart op de juiste plaats heeft, zal voor Hem kiezen. Wie voor Jezus kiest, zal het leven vinden, het echte leven. De anderen kiezen in feite voor de dood.

## Het Woord in mijn leven

Over welke geloofsuitspraak ben ik uitermate verwonderd? Welke boodschap brengt mijn kind? Heb ik de moed om net als Jezus een teken van tegenspraak te zijn, ook als mensen een andere keuze maken dan ik doe? Welke realiteit doorboort mijn ziel? Hoe diep is mijn keuze voor Jezus?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
U was pas geboren  
en een groot gelovige  
sprak grote woorden uit  
over U en Uw zending.  
U bent gekomen  
om mensen te doen opstaan.  
Maar sommigen kiezen anders,  
ze kiezen tegen U.  
Hun hart is verhard.  
Geloven in U, Heer,  
kan lijden meebrengen.  
Soms wordt onze ziel doorboord.  
Geef dat we trouw blijven  
aan U en Uw aanbod  
van eeuwig leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2017