



## Bezinning 720: Wachter bij de hoop

Lucas 2,27-35 = Mariafeesten

### Het Woord

Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 'Nu laat U, Heer, Uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Uw volk.'

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jozef en Maria brengen Jezus in de tempel. Het is de eerste maal dat Jezus er komt. Dat maakt Hem anders dan Johannes de Doper, over wie geen enkel tempelbezoek vermeld wordt. Hierdoor doen Jozef en Maria meer dan strikt voorgeschreven is. Men moet het kind niet meenemen naar de tempel om het aan God toe te wijden, een offer te brengen en gereinigd te worden, veertig dagen na de geboorte van het kind.

Twee grote gelovigen ontmoeten elkaar in de tempel, vervuld en gedreven door de heilige Geest: Maria en Simeon. En in het midden tussen hen Jezus, veertig dagen eerder geboren. Hij gaat van de handen van Jozef en Maria over in de handen van Simeon. De toewijding van Jezus aan de Heer, het offeren van de twee duivenjongen en het reinigingsritueel bij de priester worden niet vermeld. Wel dit gebaar met een grote betekenis. Voor het eerst geven de ouders hun kind uit handen. Want de Messias behoort niet aan mensen, maar aan God. Aan Hem is Hij geheel en al toegewijd.

Simeon zingt dan zijn gebed. Het begin is gebaseerd op Genesis 15,15. Daar belooft de Heer aan Abraham dat hij oud zal worden en in vrede bij zijn voorvaders zal aankomen. Die belofte toen aan Abraham gedaan, wordt hier vervuld in Simeon. Simeon geeft zich eraan over.

Hij sluit de tijd van het Eerste Testament af. Hij heeft erop vertrouwd dat hij de Messias, zoveel eeuwen lang beloofd en verwacht, zou zien. En nu is die grote belofte van de Heer realiteit geworden in dit kindje. Hij houdt de eerste mens van de nieuwe en definitieve tijd in de handen. Simeon, de grote wachter bij de hoop.

Simeon ziet de betekenis van dat moment goed in. Dit kind, Jezus, zal Gods redding brengen en het licht van God zijn voor alle volkeren. De engel Gabriël had dat niet aan Maria geopenbaard. Maria en Jozef horen dit voor het eerst. Het is zo diep en veelbetekenend dat ze verwonderd zijn.

In het afsluitend orakel spreekt Simeon over het lijden dat Maria zal doormaken. Een zwaard zal haar ziel – haar diepste intimiteit – doorboren. Het lijden omwille van Jezus zal haar tot in de diepste wortels treffen. Ze zal delen in het lijden dat Hem te wachten staat.

### **Het Woord in mijn leven**

Wanneer deed ik iets 'gedreven door de Geest'? Geef ik mijn kind(eren) uit handen, aan God? Wijd ik hen aan God toe? Wat is de persoonlijke roeping die God aan mijn kind(eren) geeft? Welke pijn lijd ik omwille van het lijden van mijn kind(eren)?

### **Bidden met het Woord**

Heer,  
altijd zijn er mensen,  
die onder impuls van de Geest,  
waken en bidden  
bij Uw grote beloften.  
Wachters bij de hoop.  
En in de Geest zien ze scherp:  
ze zien de vervulling ervan  
in concrete mensen,  
in actuele gebeurtenissen.  
Maak ook van ons allen  
wachters bij de hoop,  
die vertrouwen op Uw Woord,  
op de vervulling van Uw beloften.  
We danken U voor Jezus,  
de Messias en het heil,  
de Redder van ons allen,  
het licht voor alle volkeren. Amen.

© Eric Haelvoet 2017