



Bezinning 711: In het midden 3 ¹

Johannes 20,19-23 = Pinksteren dagmis A-jaar

Het Woord

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit gebeuren speelt zich af op Pasen, al laat op de dag. Daarvoor hebben eerst Maria Magdalena en daarna Petrus en Johannes het open graf gezien. Maria ziet dan twee engelen en daarna Jezus zelf. En nu verschijnt Jezus voor het eerst aan de tien leerlingen (Tomas is er niet bij).

Ofschoon de leerlingen, op Johannes na, Jezus op Goede Vrijdag in de steek gelaten hebben, verwijt Jezus hen niets. Juist integendeel: Hij wenst hun vrede toe. De vrede van God, de sjalom. Hij is een en al positieve betrokkenheid, warme en liefdevolle aanwezigheid, vol goede bedoelingen. Liefde die de vergiffenis in zich draagt. Jezus die als verrezen Heer de relatie met hen volkomen herstelt, vernieuwt en definitief toekomst geeft.

De Heer komt, onverwacht, ongevraagd binnen en Hij gaat in hun midden staan. Dat is zijn juiste plaats. In het midden van de leerlingen, in het midden van christelijke gemeenschap, in het midden van de Kerk, in het midden van de wereld, in het midden van alle pastorale eenheden, van elk gezin, van elke gemeenschap ... In het midden. En zelfs in het midden van elke mens.

Vanuit het midden breekt Hij de kring van de bange leerlingen open. Als Hij hun vrede en vreugde heeft gegeven en heilige Geestesadem, zendt Hij hen naar de wereld. Ze zullen zijn hart en handen zijn in de wereld. Ze zullen in zijn naam zorg hebben voor wie lijdt. Ze zullen in zijn naam zonden vergeven en dus Gods barmhartigheid verspreiden.

¹ Heverlee, 3 juni 2017.

In de vier evangelies lezen we dat Jezus zonden vergeeft. En Hij krijgt daar het verwijt voor dat Hij zich daardoor aan God gelijkstelt. Want alleen God kan zonden vergeven. Maar nu geeft Hij die macht aan de tien leerlingen, die ondertussen gezonden ('apostelen') geworden zijn. Wat een verantwoordelijkheid. Maar ook: wat een bevrijdende liefde en barmhartigheid krijgen ze in hun broze mensenhanden.

Het Woord in mijn leven

Heb ik de verrezen Jezus ooit 'gezien'? Wat was daar het gevolg van? Welke zending ontving ik? Kan ik mensen ten gronde vergiffenis schenken en hun vrede geven? Staat Jezus in het midden van mijn leven? Op welke manier mag ik Gods vergevende liefde bij mensen brengen?

Bidden met het Woord

Verrezen Heer,
U kent ons angst.
U weet hoe bang we zijn.
U kent onze geslotenheid.
Maar U komt binnen
en gaat in het midden staan.
Wees altijd aanwezig
in mijn centrum,
in mijn hart en ziel.
Wees het centrum van onze Kerk,
van ons Salesiaanse Familie,
van onze congregatie,²
van onze gemeenschappen
en al onze werken.
Blaas ons altijd weer
Uw Geestesadem toe.
Laat ons vrede, vreugde
en vergiffenis brengen
aan werkelijk iedereen,
vooral aan wie lijden.
Hier zijn we, Heer,
zend ons. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

² Wie niet tot de Salesiaanse Familie of een congregatie behoort, kan dat gedeelte weglaten of door een of meerdere andere groepen vervangen, waar hij wel toe behoort.