



## **Bezinning 71: Feest van de Moeder van Jezus**

**Lucas 2, 16-21 = 1 januari ABC-jaar**

### **Het Woord**

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

### **Een woord bij het Woord**

‘Ze’ in het begin van dit stukje evangelie zijn de herders. De herders! Zoals Jezus geboren werd ver van het centrum van het rijk, Rome, en in dat afgelegen landje aan de rand in de onbeduidende stad Betlehem en daar weer aan de rand, in een kribbe werd gelegd, zo ook meldt God het blijde nieuws (evangelie) eerst aan herders, het uitschot. Ze staan onderaan de godsdienstig-maatschappelijke ladder. Jezus is er voor de kleinsten, de armen, de zondaars. Voor hen is Hij ‘Jezus’, God die bevrijdt. Net zoals die andere Joshua ~Jezus uit het Eerste Testament, die zijn volk uit de woestijn doorheen de Jordaan in het Beloofde Land binnen leidde. Zó ook is Jezus een herder, dé Goede Herder, God zelf die zijn schapen leidt en weidt, voedt en behoedt, bemint en hun goed gezind.

Er wordt nogal wat gesproken in dit verhaal. De engelen hadden Gods Woord tot de herders gesproken en dit Woord is realiteit in een kindje in een kribbe. En de herders nemen de taak van de engelen over: ze verheerlijkten en loofden God. En alweer een engel had de naam van dit kind geopenbaard: Jezus, Joshua, God bevrijdt.

Maria situeert zichzelf bij deze arme herders. Ze noemt zichzelf namelijk Gods minste dienaar (Lucas 1, 48). In datzelfde magnificat zegt ze ook: ‘Wie gering is geeft Hij aanzien’ (Lucas 1, 52). Die herders en Maria en Jozef samen rond Jezus in de kribbe: ze moeten zich erg goed thuis gevoeld hebben bij elkaar. Lotgenoten, geloofsgenoten, tochtgenoten. Maria, de Moeder van de armen.

### **Het Woord in mijn leven**

Reken ik mezelf bij de centrummensen of bij de mensen aan de rand, bij de zondaars? Hoor ik wat God (door zijn engelen) zegt? Bezoek ik Jezus-in-zijn-kribbe? Daalt het Woord van God neer in de diepte van mijn hart, bewaar ik het daar en overweeg ik het (meditatie)? Loof en verheerlijk ik God om Jezus, zijn Zoon en onze Herder?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
Gij zijt de Goede Herder,  
die voor de herders, de zondaars, gekomen zijt.  
Gij zijt de nieuwe Joshua,  
die mensen wegvoert uit de slavernij en de woestijn  
naar de groene weide van vrijheid en vreugde.  
Kom ook in de diepte van mijn hart,  
die als een kribbe wil zijn:  
eenvoudig, nederig maar onthaland.  
Wees bevrijding voor alle mensen aan de rand,  
opdat zij menswaardig leven mogen vinden  
onder de bescherming van uw Moeder, Maria. Amen.