



Bezinning 706: Jezus' broers en zussen

Marcus 3,31-35 = wekdagen 3° week dinsdag ¹

Het Woord

Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen en die zeiden tegen Hem: 'Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U.' Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Enkele verzen eerder zijn Jezus' bloedverwanten al aangekomen (Marcus 3,20-21). Daar oordelen ze dat Jezus de zinnen verloren is en daarom willen ze Hem hardhandig meenemen – 'overmeesteren' – om Hem te beschermen. Na een zeer scherp twistgesprek met enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem komen de bloedverwanten weer op het toneel.

Marcus beschrijft hier twee groepen: Jezus' bloedverwanten en een groot aantal mensen. Deze laatste zitten rond Jezus 'in een cirkel', ongetwijfeld om naar Jezus' woorden te luisteren. Maar de bloedverwanten raken niet bij Jezus, zo groot en dicht is de kring rond Jezus. Tot tweemaal toe zegt Marcus dat de bloedverwanten 'buiten' staan. Ja, ze staan buiten, ook en vooral buiten de kring van Jezus' leerlingen. Ze willen Hem zelfs laten stoppen met zijn roeping en zending. Daarom zijn ze op hun manier zijn tegenstrevers.

Als Jezus de boodschap krijgt dat zijn familie buiten staat en Hem zoekt, 'kijkt Hij in het rond'. Telkens als Hij dat doet, mag men zich aan een scherpe en diepe uitspraak verwachten. Hier neemt Hij zonder compromis afstand van zijn familie in het voordeel van de nieuwe familie, die van het Rijk Gods. En Hij zegt duidelijk wie in het Rijk Gods thuis hoort: allen die Gods wil doen. Dat is het grote criterium.

¹ Deze tekst wordt ook gelezen op 25 mei H. Maria Magdalena de' Pazzi, 16 juni H. Lutgardis, 16 oktober H. Hedwig, 12 december H. Johanna Francisca de Chantal en op heiligenfeesten.

Toch moeten we een kanttekening plaatsen bij deze zwart-wit-schildering. Zou Jezus het grote gebod 'eer uw vader en uw moeder' opzij schuiven? Zou Hij niets meer te maken willen hebben met zijn familieleden? Zou Hij ook niet voor hen een Goede Herder willen zijn? Maar inderdaad, soms moet een christen een keuze maken, een hartverscheurende keuze zelfs. Dan heeft het Rijk van God alle prioriteit.

Het Woord in mijn leven

Zijn er familieleden die mij van mijn christelijk geloof willen afhouden? Hoe ga ik daarmee om? Doe ik (voldoende) Gods wil? Is het Rijk van God zo belangrijk voor mij, dat het belangrijker is dan alles, ook dan mijn eigen familie?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U deed en doet Gods wil.
U bent het hoofd en hart
van de nieuwe familie,
het Rijk van God.
Alles is daaraan ondergeschikt.
U nodigt ook ons uit
Gods wil te doen
en met kracht te bidden
dat zijn wil mag geschieden.
Sterk ons, Heer Jezus,
om de juiste keuzes te maken,
ook als familieleden proberen
ons van U weg te leiden.
Geef ons een grote liefde,
ook voor hen, zeker voor hen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017