



Bezinning 703: Genezing en leven

Marcus 3,1-6 = wekdagen 2° week woensdag

Het Woord

Weer ging Hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschroepde hand. Ze letten op Hem om te zien of Hij die op sabbat zou genezen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschroepde hand: 'Kom in het midden staan.' Aan de anderen vroeg Hij: 'Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?' Maar ze zwiagen. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid en toen zei Hij tegen de man die in het midden stond: 'Steek uw hand uit.' Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit relatief kort verhaal is prachtig opgebouwd volgens de chiasmische structuur. Begin en einde corresponderen met elkaar: Jezus gaat in het begin in de synagoge binnen; op het einde gaan de farizeeërs naar buiten. Iets meer naar de binnenkant komt de zieke hand van het begin overeen met de gezonde hand op het einde. Verder wordt Jezus bedreigd en later kijkt Hij droevig naar zijn tegenstanders. Nog meer naar het midden stelt Jezus een vraag, maar zijn toehoorders zwijgen. Zo komen we tot de kern van dit verhaal: 'Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?' Jezus is gefocust op de essentie, op het leven en het goede. Niemand zal Hem daarbij een halt toeroepen.

Deze man is gehandicapt. Jezus neemt zelf het initiatief en plaatst hem in het midden van de synagoge vol mensen. Hij wil dus een teken stellen voor zijn omgeving. Hij geneest de man, die nu gezond en wel is, en over beide handen beschikt zoals iedereen. Ja, dit gebeurt op een sabbat. Zes verzen eerder klonk het immers nog: 'De sabbat is er voor de mens.' Jezus dat principe om in een concrete daad. Hij voegt de daad bij het woord.

Het zwijgen van de farizeeërs is schuldig. Ze kennen toch de Wet? Het antwoord is zeer duidelijk. Maar ze zwijgen, want ze weigeren binnen te treden in Jezus' redenering en in zijn optreden van heil en genezing. Ze aanvaarden Jezus niet en ook niet zijn evangelie, het goede nieuws van bevrijding. Hun hart is verhard. Ze voelen niet mee met de gehandicapte man en willen zijn genezing niet. Daarom is Jezus bedroefd en zelfs boos.

In het begin houden ze Jezus in de gaten om Hem te kunnen aanklagen. Op het einde zoeken ze bondgenoten om Hem om te brengen. De afloop van Jezus' aardse leven is al bepaald. Hun hart is inderdaad zeer verhard.

Het Woord in mijn leven

Is mijn hart en mijn denken voldoende gericht op de bevrijding en genezing van mensen? Is er hardheid in mijn hart, die ik moet genezen met zachtmoedigheid? Zwijg ik soms als ik beter luidop stelling zou nemen voor het leven en voor bevrijding?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
het lijden van mensen raakt U.
U brengt leven en genezing,
bevrijding, hoop en vreugde.
U hebt een hart voor mensen,
het hart van de goede herder.
U bent bedroefd en zelfs boos
als ons hart verhard is.
Transformeer ons hart, Heer,
tot liefde en intense zorg,
tot Uw zachtmoedigheid.
Sta niet toe dat we verharden,
dat we mensen willen aanklagen
of nog erger, hen naar het leven staan.
Dank voor alle mensen
die anderen genezen en leven geven:
dokters, verplegers, kinesisten,
apothekers, mantelzorgers en alle anderen
die mensen weer gezond maken. Amen.

© Eric Haelvoet 2017