



Bezinning 702: Oorspronkelijke bevrijding

Marcus 2,23-28 = wekdagen 2° week dinsdag

Het Woord

Eens liep Hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 'Kijk eens!' zeiden de farizeeën tegen Hem. 'Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?' Maar Hij antwoordde: 'Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.' En Hij voegde eraan toe: 'De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook Heer en Meester van de sabbat.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit verhaal past helemaal in de spanning tussen Jezus en de farizeeërs. De aanleiding is iets pietluttig: de leerlingen voeden zich onderweg met graan dat ze plukken. Niet dit feit is fout, maar het gebeurt op een sabbat. Daar hebben de farizeeërs een probleem mee. Ze interpreteren dat immers als oogsten en dus als arbeid. Maar de Wet schrijft absolute rust voor op de sabbat. Die rust is zeer positief bedoeld. En ook het verdedigen van de sabbatsrust is op zich positief. Maar het gebeurt zo rigoureuus, dat de naleving ervan drukkend is en de mens juist onder spanning zet in plaats van hem te bevrijden.

Jezus is volkomen gericht op de oorspronkelijke bedoeling van de sabbat: mensen bevrijden van het slavenjuk, van een te grote nadruk op arbeid, die stress veroorzaakt. De sabbat moet dus de mens dienen en niet de mens de sabbat. Op sabbat zal de mens zijn godsrelatie versterken om God te dienen en de mensen.

Maar de tekst eindigt met een revolutionaire uitspraak van Jezus: 'De Mensenzoon is Heer en Meester van de sabbat.' Volgens de Schrift is alleen God Heer van de Sabbat (Genesis 2,1-4a). Dus stelt Jezus zichzelf gelijk aan God. Dit jaagt zijn tegenstanders pas echt de boom in. Maar het is een van de diepste antwoorden op de vraag wie Jezus is.

Het Woord in mijn leven

Interpreteer ik de wetten zo dat mensen er bevrijd door worden? Hoe integreer ik de waarde van de sabbat in mijn leven? Wie is Jezus voor mij?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
altijd bent U gericht
op de bevrijding van mensen.
Altijd maakt U onderscheid
tussen wat wezenlijk is
en wat details zijn.
Als Heer van de sabbat
richt U ons op God,
onze Schepper en Heer.
Maar ook op de andere mensen,
om in dienst te staan
van hun bevrijding,
van hun menselijkheid,
zoals U dat doet.
Houd ons op dit spoor,
op de oorspronkelijke bedoelingen
van de Schepper. Amen.

© Eric Haelvoet 2017