



## Bezinning 701: Jezus' geboden bewaren 3 <sup>1</sup>

Johannes 14,15-21 = 6° paaszondag A-jaar

### Het Woord

Jezus zei: 'Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in Mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft, zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan Hem bekendmaken.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus vraagt tijdens het Laatste Avondmaal Hem lief te hebben en zijn geboden te bewaren. Deze twee elementen moeten sterk met elkaar verweven zijn. Het is omdat we Hem liefhebben, dat we zijn geboden zullen bewaren. Want dan leeft Hij in ons.

Wat kan Jezus' geboden bewaren betekenen? Het is al zeker zijn geboden in ons hart bewaren. Want in ons hart nemen we de belangrijke beslissingen. De geboden moeten dus tot de kern van onze persoon behoren, er een wezenlijk deel van uitmaken. De geboden bepalen onze identiteit, ons zijn. Maar we bewaren de geboden ook van generatie tot generatie. Elke generatie christenen draagt de geboden over naar de volgende generatie. En bewaren betekent in de Bijbel zeker ook ze uitvoeren. We bewaren de geboden tot in ons handelen toe.

De Drie-eenheid komt zeer duidelijk aan bod. Jezus verwijst zowel naar de Vader als naar de Geest. De Geest pleit voor ons en troost ons. Jezus weet dat de leerlingen zullen lijden omwille van hun geloof in Hem en Hij sterkt en troost hen door de heilige Geest. De Geest is adem en dus leven. Ja, de Geest zal in ons leven zijn, het echte leven, het goddelijke leven.

De Drie-eenheid is zeer sterk betrokken op de mens. God zorgt voor ons, is ons nabij, komt naar ons toe, heeft ons lief en openbaart ons Jezus Christus.

---

<sup>1</sup> Tweemaal Keerbergen, 18 mei 2017.

## Het Woord in mijn leven

Heb ik Jezus Christus lief? Bewaar ik Jezus' geboden in mijn hart, over de generaties heen en in mijn handelen? Wat betekent het dat de heilige Geest in mij ademt? Ervaar ik Gods troost als ik moet lijden voor mijn geloof?

### Bidden met het Woord 1

Kom, Geest van Christus,  
wees ons tot troost.  
Kom, Geest van troost,  
sterk de mensen die lijden.  
Kom, Geest, levensadem,  
adem in ons, adem ons open,  
wees leven in ons.  
Kom, Geest van Christus,  
help ons zijn geboden  
van liefde beleven.  
Kom, Geest van eeuwigheid,  
leid ons naar de Vader  
en eenheid met Christus,  
naar het ware leven  
zoals de Vader het bedoelt.  
Leid ons binnen in Uw eeuwigheid. Amen.

### Bidden met het Woord 2

Drie-ene God,  
U bent liefde in Uzelf.  
U geeft uit liefde,  
om de vreugde van de Ander.  
U geeft ook Uzelf aan ons,  
Uw mensen onderweg  
naar de eeuwigheid in U.  
Kom steeds meer bij ons,  
in ons, in ons midden.  
Heb ons lief, altijd meer.  
Dan kunnen we U liefhebben  
en Uw geboden bewaren.  
Dan zullen we leven,  
zoals U het bedoelt.  
Wat kijken we uit  
naar onze volkomen eenheid met U,  
in Uw eeuwige liefdeseenheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017