



Bezinning 700: De Geest vreugdevol aannemen ¹

Handelingen 8,5-8.14-17 = 6° paaszondag A-jaar; verzen 5-8: 3° paasweek woensdag

Het Woord

Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

...

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het Woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de heilige Geest.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In Jeruzalem is er een hevige vervolging losgebarsten tegen al wie in Jezus Christus gelooft. Daardoor verspreiden deze mensen zich en dragen hun geloof verder uit. Zo wordt een probleemsituatie omgebogen tot een kans.

Filippus is een moedige man, want hij gaat naar de Samaritanen, niet de beste vrienden van de joden. Zo breekt hij de grenzen open en begint de prediking aan anderen. Uiteindelijk zal het Woord van God naar alle heidenen uitgedragen worden.

De Samaritanen onthalen het Woord van God eensgezind en met uitbundige vreugde. Ze horen vol belangstelling naar Filippus' prediking en kijken naar de krachtige tekenen die door Filippus gebeuren.

De nieuwe gemeenschap rond Jezus Christus wordt dan verbonden met de moederkerk te Jeruzalem. Deze zendt twee apostelen uit: twee omdat alleen het getuigenis van twee mannen

¹ Mariakerke, 17 mei 2017.

echte getuigeniskracht heeft. En het eerste wat ze doen is bidden. Ze bidden dat de nieuwe gelovigen de heilige Geest mogen aannemen. Ze leggen hun de handen op. En dan, zo mooi: 'Zij hebben de heilige Geest mogen aannemen.'² Geloven vertrekt altijd van God. Hij zendt zijn Geest, ook door de handoplegging van de apostelen en later de bisschoppen. Maar er wordt ook een actieve deelname verwacht van de gelovigen zelf. Ze nemen de heilige Geest aan. En dat ervaren ze als een gunst: ze *mogen* Hem aannemen.

Het Woord in mijn leven

Getuig ik over mijn geloof bij mensen die niet direct op het christelijk geloof zitten te wachten of zelfs vijandig zijn? Leeft er een uitbundige vreugde in mij omwille van mijn geloof? Bid ik voor mensen dat de heilige Geest over hen mag neerdalen? Ervaar ik de Geest als een grote gunst, die ik van harte aanneem?

Bidden met het Woord

Heilige Geest,
U zendt Filippus en vele anderen
om Christus te verkondigen
over alle grenzen heen.
Dat leidt tot grote vreugde
van de ontvangers.
We bidden tot U
voor allen die Christus
voor het eerst leren kennen.
Daal op hen neer,
zodat ze U mogen aannemen.
Goede Geest van God,
het is een grote gunst
dat U in ons woont,
dat U in ons ademt,
dat U ons bezielt en beweegt. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

² Naardense Bijbel (2014).