



## Bezinning 699: Goede herders

Matteus 9,35-10,1 = 4 augustus H. Johannes Maria Vianney

### Het Woord

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.' Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus trekt rond. Altijd op weg. Hij gaat naar de mensen toe. Hoeveel kilometers heeft Jezus gestapt? Dat alles om het Koninkrijk van God aan te kondigen. Meer nog: Hij brengt het Rijk aanwezig. Met Hem begint het. Hij gaat waar veel mensen zijn: de steden. Maar ook waar er weinig zijn: de dorpen. Overal gaat Hij preken in de synagogen. Hij is de rabbi die preekt en onderricht. Ook in onze dagen zijn er veel mensen die rondtrekken, naar mensen toegaan om over God en zijn Rijk te vertellen, catechese en vorming te geven ...

Van de mensen worden drie dingen gezegd: ze zijn afgemat, ze zijn opgejaagd en ze hebben geen herder. Zijn dat geen geschikte woorden om ons huidige tijdsbeeld te benoemen? Om die nood te lenigen vraagt Jezus zijn leerlingen te bidden om arbeiders. Ze zullen in dienst staan van de mensen om hen krachtig te maken en fit, rust te geven en vrede, om goede herders voor hen te zijn. Dat vanuit de nood van mensen.

Maar er is meer. Er is ook de grote bedoeling die God met de mensen heeft. Hij wil hen verzamelen in zijn eeuwig Rijk, in het eeuwige leven, in wat we hemel noemen. Want de oogst staat voor het gebeuren op het eind van de tijd. Dat werk zal uiteindelijk niet door mensen gebeuren, maar door de engelen. Dan treedt enkel nog God zelf op.

Daarom roept Hij twaalf leerlingen en zendt hen uit. Hij maakt hen tot apostelen – 'gezondenen' – zoals een vers verder wordt gezegd. Alleen hier worden ze 'apostelen' genoemd in het Matteusevangelie. Ze krijgen gezag over onreine geesten: ze zullen het kwade verdrijven. En ze

zullen mensen genezen. Er zijn zoveel gekwetste mensen, zoveel kwetsuren die op genezing wachten. Liefde is heel genezend. Zo zullen de mensen gezond en wel kunnen leven.

### **Het Woord in mijn leven**

Ga ik zelf naar mensen toe om hun de bevrijding van het evangelie te verkondigen? Ervaren mensen God en zijn liefde in mijn zijn, attitudes, handelen en spreken? Vind ik bij Christus kracht, vrede en een goede herder als ik afgemat, opgejaagd en verloren ben? Geef ik mensen kracht, vrede en ben ik voor hen een goede herder?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U bent de goede herder  
die ons kracht geeft,  
ons met vrede vervult  
en goede leiding geeft.  
Geef ons goede herders  
die de mensen dienen  
en hen liefhebben  
in Uw naam.  
Toon mij, goede herder,  
naar wie ik moet gaan,  
wie ik nabij mag zijn  
in Uw naam.  
Leer mij, goede herder,  
hoe ik hen kan sterken  
van vrede vervullen  
en hun kwetsuren kan genezen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017