



Bezinning 698: Elkaar nederig dienen

Matteus 23,8-12 = 2 januari H. Basilius de Grote, 28 januari H. Thomas van Aquino, 15 juli H. Bonaventura, 28 augustus H. Augustinus, kerkleraren

Het Woord

[Jezus zei:] 'Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar een meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar een vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar een leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus bevindt zich in Jeruzalem, meer bepaald in de tempel. Er is een spanning tussen Hem en de joodse overheden. Zelfs meer: strijd. Hij heeft zich tegen hen gekeerd, onder meer omdat ze zich met hoge titels laten aanspreken. Maar Jezus drukt zijn leerlingen en de menigte mensen op het hart dat ze nederig moeten zijn. In christelijke gemeenschappen moeten allen zich beschouwen als broeders en zusters, als gelijken. Want we hebben allen dezelfde Vader en dezelfde Leraar: Jezus Christus.

Het woord 'rabbi' heeft ten tijde van Jezus wellicht nog niet de betekenis van 'rabbijn'. 'Rabbi' betekent 'leermeester' en wordt veelal als een eretitel beschouwd, waarmee sommige schriftgeleerden zich laten aanspreken. Maar voor ons is er slechts een enkele rabbi of leermeester. Jezus onderricht ons met zijn Woord en zijn voorbeeldgedrag.

Uiteraard moeten kinderen hun fysieke ouders vader en moeder noemen. Maar het gaat in deze evangelietekst over kerkelijke leiders, die zich met de titel 'abba' ('vader') laten aanspreken. Maar hoe zou een mens het vaderschap van God kunnen belichamen? Uit eerbied voor God de Vader laten we ons dus geen vader noemen.

Dezelfde redenering gaat op voor de titel 'leraar' of 'gids' of 'leidsman'. Alleen Christus kan de mensen onderrichten, hun gids zijn en hun leidman.

Hoe moeten we dan wel onze identiteit zien? We zijn broers en zussen van elkaar, allen op hetzelfde niveau. Niemand hoger, niemand lager. En ook als dienaars of bedienden. We staan

allen in dienst eerst en vooral van God en zijn Rijk en dan van elkaar. Maar er wordt nog een element aan toegevoegd: nederigheid. We zijn dus nederige dienaars en broeders en zusters van elkaar. En allen samen leren we van onze grote Leraar Jezus Christus en we roepen allen een enkele Vader aan, die in de hemel is.

Het Woord in mijn leven

In welke functie ben ik niet voldoende een nederige dienaar en broer/zus? Blijf ik voortdurend leren van Jezus? Hoe doe ik dat? Heb ik voldoende eerbied voor Gods vaderschap en voor Jezus' leraarschap?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent de Messias
die ons alles leert
om goede christenen te worden.
U wijst altijd naar Uw Vader,
die ook onze Vader is.
Nooit zullen we Hem
voldoende kunnen eren.
Maak ons nederig,
maak ons dienstbaar,
maak ons tot broers en zussen
van elkaar en alle mensen.
Ja, maak ons groot
in de nederige dienstbaarheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017