



Bezinning 697: Een volmondig 'ja'

Matteus 13,47-52/53 = weekdagen 17^o week donderdag ¹

Het Woord

[Jezus zei:] 'Het is met het Koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van de deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen?' 'Ja,' antwoordden ze. Hij zei hun: 'Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het Koninkrijk van de hemel is geworden, op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.' *Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats.*²

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De parabelrede in het Matteusevangelie (13,1-53) sluit af met deze tekst en deze parabel. Opnieuw kiest Jezus een beeld uit het gewone leven, nu uit het leven van vissers. Ze vangen vissen van alle soorten en sorteren daarna wat ze willen behouden en gooien weg wat niet bruikbaar is.

Zo gaat het ook met het Rijk der hemelen. God verzamelt alle soorten mensen in zijn Rijk. Er blijken goede en rotte vissen in te zitten. Maar ze worden alle gevangen. Pas op het strand – bij het einde van de tijd – wordt het onderscheid gemaakt. Ondertussen, in onze geschiedenis leven goede en rotte mensen samen. Het is niet aan ons om het onderscheid te maken. Want de engelen – en dus alleen God – zullen de scheiding maken.

Jezus vraagt of de leerlingen alles begrepen hebben. Wat moeten ze begrepen hebben? Heel wat! Wat de natuur is van het Rijk, wat de actuele situatie ervan is, hoe het Rijk zich zal ontwikkelen, wat er de veronderstelde eisen van zijn, dat de nieuwe tijdsperiode al begonnen is, dat dit de vervulling is van wat de profeten voorspeld hadden en waar ze naar uitgekeken hebben en zeer centraal: dat Jezus alle geheimen van God openbaart, ook de meest intieme goddelijke mysteries.

¹ Deze tekst wordt ook gebruikt op 30 september H. Hiëronymus, 15 november H. Albertus de Grote en op het feest van kerkleraren.

² Vers 53 (*cursief*) wordt enkel gelezen op de donderdag van de 17^o week door het jaar.

De leerlingen antwoorden kordaat en bijzonder kort: 'Ja.' Het is heel wat. Ze hebben op korte tijd zeer veel geleerd.

De redevoering eindigt met een vers dat uitzonderlijk is in de evangeliën: er blijken schriftgeleerden leerling van Jezus te zijn. Het is duidelijk dat Matteüs hier zijn handtekening plaatst. Hij is een joodse schriftgeleerde die christen is geworden en al zijn schriftkennis investeert om Jezus en zijn boodschap te beschrijven. Hij is dus ook een christelijke schriftgeleerde. En er zijn er meer. Ja, zij halen uit hun schat nieuwe en oude dingen naar boven. Het oude komt uit het Eerste Testament, het nieuwe zijn ze zelf aan het overdenken en aan het neerschrijven.

Het Woord in mijn leven

Heb ik de neiging een onderscheid te maken tussen goede en kwade mensen? Hoe wil Christus dat ik daarmee omga? Geloof ik dat God niet alleen barmhartig en liefdevol is, maar ook rechtvaardig? Versta ik voldoende de boodschap van Jezus? Wat is mijn bijdrage om het geloof over te dragen aan andere mensen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U leert ons alles
over God en zijn Rijk
in beelden en daden,
in toespraken en gesprekken.
U toont ons het einddoel
en de weg ernaartoe.
U laat ons ook zien
hoe nieuw het allemaal is.
Dank voor alle mensen
die ons heel goed helpen
om Uw boodschap te verstaan.
Inspireer hen en sterk hen.
We bidden U, Heer:
laat ook ons 'ja' zeggen,
volop, met heel ons hart,
met heel onze vrijheid,
met al onze liefde,
met al onze daden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017