



## Bezinning 696: Geloofsenthouasme

Matteus 13,44-46 = weekdagen 17° week woensdag <sup>1</sup>

### Het Woord

[Jezus zei:] 'Het is met het Koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het Koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Er komen twee verschillende figuren op het toneel: een landbouwarbeider en een koopman. De eerste zoekt niet actief naar een schat, maar per toeval vindt hij hem. De schat van het Rijk Gods kan je zomaar in de schoot geworpen worden, plots, onvoorzien. De landarbeider heeft wel de kennis om de grote waarde van de schat in te zien. Hij is zo enthousiast dat hij alles gaat verkopen wat hij bezit om die akker en dus die schat te kopen. Hij gaat dus op een legale wijze tewerk. Het feit dat die schat daar ligt, wijst erop dat hij vergeten is. Hoe lang ligt hij er al, goed verborgen? Het Rijk Gods is inderdaad heel oud, sinds de schepping zelfs. En nog iets: de landeigenaar is in de grond aan het ploegen. Hij gaat dus naar de diepte van het bestaan. Dat vergroot de kans dat je de verborgen schat vindt.

De koopman is wel actief op zoek naar parels. En ook hij vindt de uitzonderlijk waardevolle parel. Hij heeft de nodige kennis om er de buitengewoon grote waarde van te zien. Ook hij is zo enthousiast, dat hij alles verkoopt om die ene parel te verwerven. Het wijst erop dat het Rijk Gods veel meer waard is dan alle andere schatten bijeen.

Wat een verschil met de jongeman die het niet ziet zitten om zijn bezittingen te verkopen om Jezus te volgen (Matteus 19,21-22). Hij ziet niet de grote waarde van Jezus en het Rijk der hemelen. Hij is niet enthousiast, in contrast met de landbouwarbeider en de koopman. Paulus is een positief voorbeeld. Hij is zo gegrepen dat hij alles opgeeft voor Christus (Filippenzen 3,7-11).

---

<sup>1</sup> Deze tekst wordt ook gebruikt op 21 januari H. Agnes, 16 juni: H. Lutgardis, 23 augustus: H. Rosa van Lima en bij andere heiligenfeesten.

## Het Woord in mijn leven

Graaf ik voldoende naar de diepte van het leven? Wanneer werd het Rijk Gods mij zomaar in de schoot geworpen zonder dat ik het zocht? Wanneer vond ik het Rijk Gods terwijl ik ernaar op zoek was? Ben ik bereid alles los te laten voor het Rijk Gods? Hoe enthousiast ben ik over mijn geloof?

## Bidden met het Woord

God en Schepper,  
vanaf het prille begin,  
vanaf de schepping  
hebt U de schat verborgen  
in de diepte van het bestaan.  
Soms vinden we die plots,  
soms vinden we hem  
door inzet en inspanning.  
Maar Uw Rijk komt tot leven.  
Vervul ons met enthousiasme,  
met de grootste vreugde  
zodat we alles investeren  
in Uw Rijk en Uw gerechtigheid.  
Maak ons steeds meer gelijkvormig  
met Jezus Christus, Uw Zoon,  
zodat we die grote schat  
met iedereen delen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017