



## Bezinning 695: Stralen als de zon

Matteus 13,36-43 = wekdagen 17° week dinsdag

### Het Woord

Daarop stuurde Hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen: 'Wilt U ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?' Hij antwoordde hun: 'Hij die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het Koninkrijk, het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait, is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, ze zullen uit zijn Koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht, bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft, goed luisteren!'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Jezus legt zelf de parabel aan de leerlingen uit die Hij even hiervoor aan het volk vertelde (Matteus 13,24-30). Elk kernwoord staat voor een realiteit van het Rijk der hemelen. Hij is zelf de zaaier die de kinderen van het Rijk over heel de aarde verspreidt. Maar er is ook een tegenkracht. Er zijn mensen die met die tegenkracht meegaan. Eenmaal, bij het einde van de tijd, zal gerechtigheid geschieden. De engelen zullen de kinderen van het Rijk verzamelen. Ze zullen stralen als de zon. Meteen is het duidelijk dat Gods definitief Rijk pas volkomen zal zijn in de eeuwigheid.

Met deze uitleg ligt de nadruk op het maken van de juiste keuze, hier en nu. Kies ik om te leven als zoon/dochter van Gods Koninkrijk of als zoon/dochter van het kwade? Met het beeld van de vuuroven benadrukt Jezus de ernst van die keuze. Het is niet om het even wat ik kies: het goede of het kwade. Dat is hier de diepere betekenis van 'laat wie oren heeft, goed luisteren.' We worden op het hart gedrukt zo te luisteren, dat we de juiste keuze maken.

We mogen onszelf dus zien als tarwekorrels, die Christus over de wereld uitzaait. Hij is de eerste die het Rijk op deze wereld opbouwt en laat groeien. Wij zijn de dienaren, die de groei kracht gekregen hebben van de Schepper. Hij is de Vader en van Hem is het Rijk. We staan dus in dienst van een zeer groot project, het project van God zelf.

## Het Woord in mijn leven

Maak ik de juiste keuze, telkens weer opnieuw, zoals Jezus het wil? Geloof ik dat het Rijk van God eenmaal de hele wereld zal omspannen? Kijk ik verlangend uit naar het moment dat ik zal stralen als de zon in Gods eeuwigheid, in zijn definitief Rijk?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
zaai mij altijd opnieuw  
in de wereld van mensen,  
die het Rijk moet worden  
van de hemelse Vader.  
Sterk mij met Uw kracht  
om de goede keuze te maken.  
Want ook het kwade  
daagt mij uit, soms sterk.  
Laat mij eraan weerstaan.  
Vuur mijn diep verlangen aan  
eenmaal te stralen als de zon  
in het definitieve Rijk,  
in de werkelijkheid  
zoals de Schepper het wilde  
vanaf het begin. Amen.

© Eric Haelvoet 2017