



Bezinning 694: Zichtbaar en onzichtbaar

Matteus 13,31-35 = wekdagen 17° week maandag

Het Woord

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het Koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.'

Hij vertelde hun een andere gelijkenis: 'Het Koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'

Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: 'Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Een mosterdkorreltje. Hoe klein is dat! Maar voor Jezus is het bruikbaar om iets wezenlijks van het Koninkrijk der hemelen te openbaren. Iemand neemt dat ene, allerkleinste zaadje, en gaat ermee naar zijn akker om het te zaaien. Als je het loslaat en aan de aarde toevertrouwt, vind je het nooit meer terug. Het verdwijnt. Maar het schiet op, wordt een struik en zelfs een boom.¹ Jezus maakt er een boom van om het woord 'grootste' te kunnen gebruiken: de grootste van alle planten. En in die boom komen de vogels van de hemel nestelen. In de Schrift staan die vogels voor de heidense volkeren. Dus universaliteit: de hele wereld zal en moet bereikt worden voor het Rijk der hemelen. Het kleine zaadje wordt de grootste boom ooit. De hele wereld kan in zijn takken wonen.

Jezus ziet zichzelf heel nederig als een zeer klein begin, gesitueerd in de grote, wijde wereld. Hij gelooft en vertrouwt erop dat het Rijk dat Hij brengt, hoe miniem ook in het begin, zal uitgroeien en zich vertakken over heel de wereld, voor alle mensen. Jezus verwijst met zijn parabel naar een mooi verhaal in de Schrift, over een boom die de hele wereld bedekt (Daniël 4,7-19).

¹ De Naardense Bijbel (2014) vertaalt niet 'stuik' maar 'boom'. Maar een mosterdplant is eerder een stuik dan een boom. Een boom is dus een overdrijving, door Jezus gewild.

Een tweede parabeltje van slechts een enkel vers heeft het over zuurdesem in drie maten meel, wat overeenkomt met ongeveer veertig liter meel, goed om honderd mensen te voeden. De desem zuurt het hele deeg. Dat gebeurt onzichtbaar. De nadrukt ligt inderdaad op het woord 'verbergen': de vrouw verbergt de desem in het deeg. Het Rijk der hemelen zal de hele aarde doorsesemen, maar dat zal zeer onzichtbaar gebeuren en dus onopvallend. Het meest essentiële van Gods werking is onzichtbaar voor onze ogen.

Een boom is zichtbaar, desem niet. De twee parabels vullen elkaar dus aan. Het Rijk der hemelen is enerzijds zeer zichtbaar in de talloze mensen die er deel van uitmaken. Anderzijds is het niet te zien want het gaat over de diepere stromen in de werkelijkheid, over de innerlijkheid, de binnenkant van het leven.

En ook in het laatste deeltje van deze evangelietekst valt het woord 'verbergen'. Toen God de wereld schiep, waren alle grote levensmysteries al aanwezig, maar verborgen. Jezus is de grootste profeet die Gods geheimen openbaart. Hij openbaart zelfs Gods meest intieme geheimen. En ook nu verwijst Jezus naar de Schrift (psalm 78,2).

Het Woord in mijn leven

Geloof ik in de groeikracht van iets goeds dat heel klein is? Spreek ik over mijn inzet voor Gods Rijk op een nederige manier? Zie ik in dat het belangrijkste van Gods Rijk onzichtbaar is voor de menselijke ogen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
heel nederig sprak U
over Uzelf en Gods Rijk.
Als een mosterdzaadje,
zo klein, zo miniem,
in de aarde gezaaid.
Maar levenskrachtig,
uitgroeïend tot een boom,
een wereldwijde boom,
waarin alle volkeren
veilig kunnen nestelen.
U openbaarde God
en al zijn mysteries,
zelfs de meest intieme.
Het zijn onzichtbare krachten
van liefde en geluk,
van diepe vreugde en vrede.
Dank voor zoveel goedheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be



Bartimeus2009