



## Bezinning 692: Solidair met zijn volk

Matteus 2,13-18 = 28 december HH. Onschuldige Kinderen

### Het Woord

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.' Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Nadat de magiërs terug naar huis gingen, krijgt Jozef een droom. Hij luistert naar de boodschap van de engel. De opdracht bestaat uit vier onderdelen, die hij alle zeer trouw uitvoert. Het vierde deel – de terugkeer uit Egypte – wordt verderop beschreven (Matteus 2,21). Jozef is dus de perfecte gelovige. Want hij wacht niet: nog diezelfde nacht vluchtte hij met Maria en Jezus naar Egypte.

Egypte functioneert als het toevluchtsoord voor allen die uit Palestina moeten vluchten omdat het er te heet was geworden. Vluchten, emigreren, vreemdeling zijn: het is van alle tijden. Ook Jezus deelt in het lot van ontelbaar veel mensen, tot op vandaag.

Matteus presenteert ons Jezus hier als de nieuwe Mozes. Mozes moest immers ook vluchten voor de harde heerser, de Farao van Egypte. Oppressie is een wreed mechanisme. Het volk Israël werd in Egypte door slavernij onderdrukt. Jezus gaat naar Egypte uit solidariteit met zijn volk en om zijn geschiedenis tot de zijne te maken. En Hij zal – door de roep van God – uit Egypte bevrijd worden om in het beloofde land Palestina te gaan wonen.

Er is een tweede beweging met in wezen dezelfde inhoud. Jezus deelt met name ook in de ballingschap van zijn volk. Rachel weent over haar kinderen. Rachel geldt als de grootmoeder van de noordelijke stammen van Israël. Ze weende over haar afstammelingen, die hardhandig weggevoerd waren naar Assyrië. Haar graf wordt soms in Rama gesitueerd, soms in Betlehem.

En uit Rama werden later de zuidelijke stammen van Israël onder militaire begeleiding gedwongen naar Babylon gebracht. Matteus verbindt Jezus dus ook met die diep ingekerfde ervaring van zijn volk.

Dit alles verwijst al naar Jezus' einde. Hij zal hardhandig gedood worden. Hij zal het slachtoffer worden van onderdrukking en geweld. Maar Hij zal ook uit de dood terug tot het leven geroepen worden. Zijn verrijzenis klinkt al zachtjes door in de boodschap van de engel, die Jozef, Maria en Jezus uit Egypte zal terugroepen.

### **Het Woord in mijn leven**

Ben ik ooit moeten vluchten omdat de dreiging van geweld te sterk werd? Ben ik voldoende empathisch voor vluchtelingen? Ben ik ooit de oorzaak geweest dat iemand op de vlucht is geslagen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
U deelde de geschiedenis  
van Uw volk Israël.  
Vanaf het begin  
werd U bedreigd,  
zelfs door de dood.  
Maar God riep U terug  
om in vrijheid te leven  
en Uw roeping en zending  
trouw te volbrengen,  
net als de heilige Jozef.  
Geef dat ook wij trouw zijn.  
Maak ons gevoelig  
voor het lot van vluchtelingen.  
Sta niet toe, nooit,  
dat iemand moet vluchten  
door ons optreden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017