



## Bezinning 691: Jezus' groot gezag

Matteus 7,18-8,1<sup>1</sup>

### Het Woord

Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden Hem.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Deze korte tekst rondt de eerste van de vijf redevoeringen in het Matteusevangelie af. Elk van de vijf redevoeringen wordt met dezelfde woorden besloten: 'Toen Jezus deze rede had uitgesproken.' Letterlijk: 'Wanneer Jezus met deze woorden voleindigt.'<sup>2</sup> Alleen na de vijfde en laatste redevoering wordt ook het woord 'alle' ingevoegd.

We zien het groot effect van Jezus' lange toespraak (Matteus 5,1-7,27). De mensen zijn diep onder de indruk. Ze staan versteld. Ze voelen aan dat Jezus met een groot gezag spreekt. Zelfs met een groter gezag dan Mozes, de grote wetgever in het Eerste Testament. Hij spreekt immers vanuit een rechtstreekse band met God zelf. Hij is dus groter dan Mozes. Juist daardoor kan Jezus een eigen interpretatie van de wet geven.

De wet betreft twee grote dimensies. Enerzijds hoe we met God kunnen leven. Anderzijds hoe we als mensen kunnen samenleven. Telkens volgens Gods wil.

Matteus verwijst naar *hun* schriftgeleerden. Zo maakt hij een onderscheid tussen de joodse schriftgeleerden, die de wet uitleggen op het gezag van en trouw aan Mozes en de schriftgeleerden van de jonge kerkgemeenschap, die de Schrift uitleggen op het gezag van Jezus.

Mozes daalde ook van de berg af om Gods wet aan het volk te geven. Zo ook daalt Jezus van de berg af na zijn eerste redevoering. En velen volgen Hem. Ze vernamen Jezus' woorden die leven geven, het echte leven. Maar nu zullen ze ook daden zien. Er volgen immers enkele mirakels.

---

<sup>1</sup> Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

<sup>2</sup> Naardense Bijbel (2014).

## Het Woord in mijn leven

Welke woorden van Jezus maken op mij de diepste indruk? Ervaar ik God in Jezus' woorden? Zetten zijn woorden mij aan Hem te volgen?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
de Vader heeft U gezonden  
om zijn boodschap te preken.  
Door Uw diepe band  
met de hemelse Vader  
spreekt U met groot gezag.  
Uw Woorden raken ons diep,  
we staan er versteld van.  
Geef dat we U navolgen  
om met de Vader te leven  
en met elkaar, in gemeenschap.  
Dan komt Uw Rijk dichterbij,  
altijd weer wat meer. Amen.

© Eric Haelvoet 2017