



Bezinning 690: Bovennatuurlijk vruchtbaar

Matteus 13,18-23 = wekdagen 16° week vrijdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het Koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige rond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg voor het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus legt de parabel over de zaaier uit aan zijn leerlingen en enkel aan hen. Zij mogen de mysteries van het Rijk der hemelen begrijpen. Ligt het accent in de parabel zelf op het zaad en dus op Jezus' Woord, in de uitleg gaat de aandacht naar de vier soorten ondergrond waarop of waarin het zaad valt. Die grondsoorten staan duidelijk voor mensen. Jezus deelt hen in volgens het criterium wat er gebeurt met het Woord in hun leven. Of liever: met wat zij ermee doen. Want telkens betreft het de vrijheid van de mensen. Telkens spreekt Hij over de mens in het enkelvoud: de vrijheid is een uiterst persoonlijke zaak.

Een eerste deel van het zaad valt op de binnenwegeltjes op het nog niet geploegde veld. Het Woord van Jezus bereikt wel het hart van deze mens. Dat is het positieve nieuws. Maar de boze rooft het weg. Of liever: men laat het wegvoren door de boze. Deze mens heeft dus nood aan de wegen om zich tegen de boze te verzetten.

Een tweede deel van het zaad valt op rotsbodem. Deze mens neemt Jezus' Woord vol vreugde aan. Dat is het positieve nieuws. Maar het is niet voldoende. Er is geen diepgang. Het Woord kan niet stevig wortel schieten in zijn leven. Hij verzorgt zijn innerlijke leven niet voldoende en leeft in het moment. Als er tegenwind komt, of nog erger: verdrukking en vervolging van het geloof en de

gelovigen, haakt men direct af. Geloof vraagt dat men in vrijheid zijn geloof verdiept, zodat men standhoudt bij tegenwerking.

Het derde deel van het zaad valt op de dorens. Deze mens hoort het Woord wel degelijk. Dat is het goede nieuws. Maar hij of zij gaat op in de zorg voor het wereldse en in het belang dat men hecht aan de rijkdom. Men laat zich meeslepen door de passies. Men laat zich in slaap wiegen door de oppervlakkige zorgen. Het Woord draagt uiteindelijk geen vruchten.

Het vierde deel – hoe goot is dat? – valt in de goede aarde. Deze mens hoort het Woord en begrijpt het. Hij begrijpt het vanuit zijn beleving en wel zijn trouwe beleving. Hij is bestand tegen onderdrukking, tegen de boze en laat zich niet opsluiten in het oppervlakkige van het bestaan. Men draagt onverwacht en abnormaal veel vruchten. Ook wie dertigvoudig vrucht draagt, geeft een overdadige oogst.

Het Woord in mijn leven

Ken ik perioden in mijn leven waarin ik de mens op de weg ben, de rotsgrond, de doornen en de goede aarde? Wat doe ik om de eerste drie te vermijden of zelfs helemaal uit mijn leven te bannen? Op welke manieren draagt het Woord veelvoudig vrucht in mijn leven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de grote zaaier.
U strooit het Woord uit,
kwistig en zonder berekening.
Het is zeer krachtig,
vruchtbaar boven verwachting.
Het brengt – in goede aarde –
dertig- tot honderdvoudig op,
bovennatuurlijk veel is dat.
Laat mij goede aarde zijn,
Heer, ontvankelijk voor Uw Woord.
Mogen de vruchten in mijn leven
tot voedsel zijn van velen,
opdat zij Uw vreugde vinden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017