



## **Bezinning 689: Geloofsenthouasme**

**Matteus 13,16-17 = 26 juli HH. Joachim en Anna**

### **Het Woord**

[Jezus zei:] 'Gelukkig jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

We horen hier een extra zaligspreking. Jezus spreekt ze uit tot zijn leerlingen (Matteus 13,10). Het klinkt wel verrassend: 'Zalig uw ogen en uw oren.' Het is semitische taal: altijd concreet.

Wat zien de ogen van de leerlingen? Op de eerste plaats Jezus. Jezus doet zoveel goede dingen. En dat mogen de leerlingen zien, dag na dag, van op de eerste rij.

Wat horen de oren van de leerlingen? Het Woord van Jezus, die alle mysteries van het Koninkrijk der hemelen uitlegt en verstaanbaar maakt.

Geen mens kan grotere dingen zien en horen. Daarom prijst Jezus zijn leerlingen zalig.

Voordat Jezus er was, hebben vele profeten en rechtvaardigen – zij die de Schrift en zijn gerechtigheid trouw uitleggen – verlangd Jezus en het Rijk der hemelen te zien, maar dat was uiteraard onmogelijk. Het moedigt ons aan om zelf ook diep te verlangen naar het groeiend inzicht in Jezus' optreden, in zijn handelen. Maar ook om heel gelukkig te zijn met onze relatie met Jezus Christus en onze vertrouwdheid met zijn Woord en zijn handelen.

### **Het Woord in mijn leven**

Gebruik ik mijn ogen voldoende om Jezus en zijn Rijk te kennen? Gebruik ik mijn oren voldoende daarvoor? Zie ik het groot geluk dat ik Jezus ken en mij mag engageren voor zijn Rijk? Zeg ik dat voldoende tot Jezus zelf, in dankbaarheid en vreugde?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
wat zijn wij gelukkig!  
Ontelbare mensen voor ons  
wilden zien wat wij zien  
en horen wat wij horen.  
We mogen U bekijken  
en naar U luisteren.  
En zelfs nog meer:  
we mogen ons engageren  
en doen wat de Vader wil.  
Zo mogen we veel vrucht dragen  
in daden van goedheid,  
rechtvaardigheid en vreugde.  
Laat ons geloofsenthouziasme  
steeds meer groeien.  
Geef vruchtbaarheid  
aan alles wat we doen,  
aan alles wat we zeggen  
in Uw Naam. Amen.

© Eric Haelvoet 2017