



## Bezinning 687: Kwistig vertrouwen

Matteus 13,1-9 = wekdagen 16° week woensdag

### Het Woord

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om Hem heen staan en daarom ging Hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: 'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op de rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeiende het en omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren!'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Jezus gaat zitten. Hij is de rabbi. Hij zal onderricht geven. Er komen heel veel mensen naar Hem toe. Ze verzamelen zich bij Hem. Maar er staat niet dat ze ook luisteren. Noch minder dat ze begrijpen wat Hij zegt. Daarom Jezus' oproep op het einde: 'Wie oren heeft, moet horen.' Men moet zo luisteren, dat men het Woord echt hoort en begrijpt en het vrucht laat dragen in zijn leven.

Er wordt eerst gezaaid, dan geploegd. Daarom zijn er nog binnenwegjes, die doorheen de akker lopen. De grond is hard getrapt. Het zaad blijft bovenop liggen. Een feest voor de vogels. Hoe hard kunnen mensen zijn, waardoor er geen ontvankelijkheid is? Een tweede deel valt op rotsgrond. Er is geen diepte, er zijn geen wortels. Men is gericht op snelle resultaten, maar men is niet diep (genoeg) geworteld in God. Als we onze wortels niet verzorgen, drogen we uit. Heel snel zelfs. De zon kan verschroeiend zijn. Een derde deel valt op de dorens. Het zou een boeiend en leerrijk gesprek kunnen zijn: wat verstaat ieder van ons onder 'dorens'? Dat wat het Woord verstikt.

Driemaal draagt het zaad geen vrucht. Pure verkwisting dus. En toch zaait de zaaier. Toch spreekt Jezus zijn Woord. Driemaal mislukking, wat velen ontmoedigt. Maar de zaaier zaait.

Zonder te zeggen hoe groot het deel is dat op de goede aarde valt, eindigt deze parabel met een positief resultaat. Dit zaad draagt vrucht. En hoe! Dertigvoudige vrucht, dat is meer dan een boer verlangen kan. Wat dan met zestigvoudige en zelfs honderdvoudige opbrengst? Wat een groot rendement. Dit mag alle geloofsverkondigers bemoedigen. Het Woord is krachtig genoeg om enorm veel vruchten te dragen, als het maar in goede, ontvankelijke aarde valt.

Jezus roept dus op zijn oren te gebruiken en goed te horen. Dat wil zeggen: op zoek te gaan naar de vele lessen die uit deze parabel getrokken kunnen worden. In ieder geval is optimisme op zijn plaats.

### **Het Woord in mijn leven**

Hoe groot is het aandeel weg – rotsbodem – dorens – goede aarde in mijn leven op dit moment? Wat maakt dat ik weg – rotsgrond – dorens – goede aarde ben? Durf ik Gods Woord zaaien, goed wetend dat een stevig deel geen vruchten zal dragen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U spreekt Uw Woord.  
U zaait het in het rond,  
kwistig, overvloedig,  
breed en vol vertrouwen,  
zonder berekening.  
U kent de kracht ervan.  
Het draagt heel veel vruchten.  
Geef ons Uw vertrouwen,  
Uw gulheid, Uw moed.  
Verwijder de harde grond,  
de rotsgrond en de doornen  
uit ons arme leven.  
Toon ons de wegen  
om goede aarde te zijn:  
ontvankelijk, groeikrchtig,  
met diepe wortels  
en het nodige water,  
dat uit U voortvloeit. Amen.

© Eric Haelvoet 2017