



Bezinning 685: Christus waardig zijn

Matteus 10,34-39 = 22 juni HH. Johannes Fisher en Thomas More; martelaren

Het Woord

[Jezus zei:] 'Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Twee grote woorden vormen de kern van deze tekst: 'vrede' en 'waard zijn'. We verwachten van Jezus dat Hij de vrede brengt. Natuurlijk is dat zijn grote bedoeling. Hoe hunkert Hij ernaar dat er nog enkel vrede is op aarde! Maar Hij is ook realistisch. Hij weet waar zijn eigen roeping en zending, zijn eigen leven op uitlopen. Niet iedereen staat te juichen om zijn boodschap, ook al is dat de goddelijke blijde boodschap, evangelie. Sommigen wijzen niet alleen het christelijk geloof af, ze keren er zich ook tegen. Soms zelfs met geweld, psychisch en/of fysiek. Men is bereid daarvoor heel dichte relaties te breken, ja, mensen ervoor te doden. De martelaren getuigen daarvan.

Deze dramatiek speelt zich af tot in de meest dichte affectieve relaties: met zijn vader, met zijn moeder, met de schoonouders. Geloofsvijanden leven niet altijd buiten het eigen huis. Soms zijn ze heel dichtbij, onder hetzelfde dak.

Het tweede centraal begrip is 'waard zijn'. Wanneer zijn we Christus waard? Nooit, toch!? Hoe zou een arme zondaar – die we allemaal zijn – Christus kunnen waard zijn? En toch. Hij geeft zelf het antwoord. We zijn Christus waard als we Hem beminnen, meer dan elke andere mens. Meer dan de eigen ouders of kinderen. Maar daar is nog een voorwaarde bij: ons kruis opnemen en Hem volgen. Hem volgen dus en daar alle consequenties van aanvaarden, ook het lijden en zelfs de dood. Want Hem liefhebben is steeds meer een worden met Hem, tot in alle hoeken, zelfs zijn lijden en dood.

Het Woord in mijn leven

Welke mensen braken met mij omdat ik me als christen opstel? Ben ik een bouwer van vrede, ook ten opzichte van die mensen? Hoe diep is mijn liefde voor Christus? Volg ik Hem voldoende na? Ben ik bereid te lijden omwille van mijn navolging van Hem? Te sterven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent onze God,
een en al liefde.
Liefde die liefde vraagt,
totale overgave.
Onze liefde voor U
moet alles overstijgen.
Ze moet groter zijn
dan voor wie dan ook.
Onze liefde moet leiden
tot concrete navolging,
ook als dat lijden meebrengt.
Geef dat we U volgen,
elke dat wat meer,
elke dat wat duidelijker.
Dan zullen we het leven vinden,
het goddelijke leven,
nu al, op onze aarde,
en eens voorgoed,
in de eeuwigheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017