



Bezinning 684: God telt mijn haren

Matteus 10,28-33 = 20 januari: H. Sabastianus, 7 augustus: H. Sixtus II, 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet een dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

'Wees niet bang.' Elders luidt het: 'Vrees niet.' Het klinkt doorheen heel de Bijbel. Wij mensen, wij zijn bange wezens. De angst beheerst veel van onze beslissingen, reacties en keuzes. En als het over getuigenis gaat over ons geloof in Jezus Christus, speelt de vrees heel vaak en heel snel een negatieve rol. We vrezen de reacties van mensen. Maar Jezus zegt: 'Wees niet bang.' Deze krachtige woorden staan aan het begin en het einde van het eerste gedeelte van deze tekst.

De basis voor het vertrouwen is God zelf, die Hij aan ons voorstelt als 'uw Vader.' De Vader zorgt voor de mussen, die omzeggens geen enkele economische waarde hebben. Ja, de Vader is de Schepper die alles van zijn schepping liefheeft, ook het kleinste diertje, het kleinste plantje. Hij telt zelfs elk van onze haren. Hij telt ze uit liefde. Maar hoeveel meer bemint Hij ons, zijn dierbare mensen, zijn eigen kinderen. Hij staat aan onze kant, nog meer als we het opnemen voor zijn Zoon Jezus Christus.

Dat vertrouwen mag en moet doorwerken tot in de meest penibele situaties. Zelfs als we overgeleverd worden in de handen van beulen, mogen we blijven vertrouwen. God is immers de Heer van ons ziel. En geen enkele beul heeft daar macht over. Alleen God. De martelaren getuigen moedig van dat vertrouwen.

Het tweede gedeelte heeft een positieve en een negatieve verwoording als de twee kanten van een munt. Als we voor de mensen getuigen over onze eenheid met Christus, zal Hij over zijn

eenheid met ons getuigen bij zijn Vader. Maar als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen bij zijn Vader. In beide gevallen gaat het over 'de Vader in de hemel.' Dat is het einddoel, waarheen Jezus ons wil begeleiden. Hij toont ons de weg naar zijn en onze Vader. We zullen bij Hem mogen zijn in de hemel, eens en voorgoed. Christus zelf is ons voorgegaan. Alle heiligen zijn ons voorgegaan.

Het Woord in mijn leven

Waardoor laat ik mij in mijn geloofsbeleving verlammen door angst? Ben ik meer gericht op de Heer dan op de mensen? Zie ik uit naar het eeuwige leven bij de Vader? Ben ik doordrongen van Gods liefde voor de mens, ook voor mij, en alles wat Hij geschapen heeft?

Bidden met het Woord

Goede God en Schepper,
U hebt alles geschapen,
ook de mensen, ook mij.
U geeft ons het leven
omdat U ons liefhebt.
U zorgt voor ons
als een goede Vader.
Daarom mogen we vertrouwen,
zeker als we getuigen
van Jezus Christus, Uw Zoon.
Geef dat we meer gericht zijn
op U en Uw Zoon,
dan op de reacties van mensen.
Want U verlangt ernaar
dat we eenmaal bij U zijn,
voor eeuwig en altijd. Amen.

© Eric Haelvoet 2017