



Bezinning 683: Eenheid met de Heer

Matteus 10,24-33 = weekdagen 14° week zaterdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoeg mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet een dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze woorden van Jezus staan in de tweede redevoering van het Matteusevangelie, de rede over de zending van de Kerk. Voor wat betreft de bestemmingen van de boodschap, spelen drie niveaus door elkaar: de twaalf apostelen, de leiders van de Kerk van Matteus en alle christenen van zijn Kerkgemeenschap. De eerste woorden vormen de kern van die toespraak. Jezus wijst op de bevoorrechte relatie tussen de leerlingen en Hemzelf. Het is een relatie in nederigheid. Even verder wordt die relatie uitgedrukt als eenheid. Wie voor de mensen getuigt van zijn eenheid met Jezus, mag zeker zijn van Jezus' eenheid met hem.

We bevinden ons in het hart van ons christelijk geloof. God wil in Jezus liefdevol een zijn met de mensen. De consequentie is dat de mensen delen in Jezus' zending en wel in alle aspecten van die zending: totaal verkeerd geïnterpreteerd worden als duivels, spreken en preken, ons voor Hem uitspreken.

Daarna volgt driemaal 'vrees niet.' De reden daarvoor is eveneens drievoudig: durf spreken, vertrouw je toe aan de Vader, denk aan het eindoordeel.

Durven spreken. De inhoud van dat spreken moet niet uit de mens komen. Neen, die komt van Jezus zelf, van Hem, de Heer. Hij maakt de kracht uit van het woord dat we naar anderen overbrengen. Hij spreekt tot ons in het duister en we kunnen het horen. Dat moeten we verkondigen in het licht, ja, van de daken. De platte dakterrassen waren zeer geschikt om voor heel veel mensen tegelijk te spreken.

Vertrouw je toe aan de Vader. Vrees wijst dus op een gebrek aan vertrouwen in God. Maar de Vader zorgt voor de mens. Als Hij al zo goed zorgt voor twee mussen, hoeveel te meer zorgt Hij dan voor hen die Jezus' Woord verspreiden. God heeft zelfs zorg voor elk van ons haren: Hij telt ze, ze zijn belangrijk voor Hem.

Denk aan het eindoordeel. Jezus zal onze advocaat zijn bij de Vader. Hij zal positief voor ons bij de Vader pleiten als we getuigen van onze eenheid met Hem. Hij zal ons verloochenen als we Hem verloochenen voor de mensen. Het einddoel is echter uitermate positief: eeuwig leven met de Vader in de hemel.

Het Woord in mijn leven

Doorleef ik diepgaand de unieke relatie met mijn Heer en God? Durf ik van mijn geloof in Christus getuigen? Is God voor mij een rotsvaste basis van vertrouwen? Zie ik Jezus als mijn advocaat bij het eindoordeel, die mij wil binnenleiden in Gods eeuwige liefde?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U wil als Zoon van God
een zijn met ons
en ons op U doen gelijken.
We mogen delen in alles,
ook in Uw unieke zending.
Zoals U verrezen bent
en leeft bij de Vader,
zo wil U dat ook wij leven
bij de Vader in de hemel.
Geef ons Uw woorden
om van U te getuigen:
woorden van hoop,
woorden van liefde,
woorden van Gods zorg
voor elke mens op aarde.
Geef ons Uw vertrouwen
als er tegenwind opsteekt. Amen.

© Eric Haelvoet 2017