



Bezinning 682: Gehoorzaam aan Gods Woord 3 ¹

Lucas 10,38-42 = 16° zondag door het jaar – weekdagen 27° week dinsdag ²

Het Woord

Toen ze verder trokken, ging Jezus een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar een ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus komt binnen in 'zomaar een dorp'³ en Hij wordt verwelkomd door 'zomaar een vrouw'³: het kan mijn dorp of stad zijn, het kan ikzelf zijn. Wat mooi: Jezus verwelkomen in zijn huis. Gastvrijheid voor onze God en Redder. Bovendien zet deze vrouw, Marta – die naam betekent 'vrouw des huizes' – zich zorgzaam en actief in. Ze vertegenwoordigt alle mensen die zich ten dienste stellen van het huishouden en de gasten. Dienstbaarheid is een centrale waarde in ons geloof. Jezus waste toch de voeten van zijn leerlingen?!

Maar er zitten ook wel een paar negatieve kantjes aan Marta. Alleen zij ontvangt Jezus, terwijl ze in dit verhaal ook een zus heeft. Ze is druk, te druk bezig. En overbezorgd: Jezus keert zich daartegen.⁴ Ze lijkt wel voor het activisme te staan, wat de contemplatieve dimensie heel snel verstikt en doet verdampen. En er klopt iets niet aan de positie van Marta, Jezus en Maria. Maria zit op de grond, aan Jezus' voeten. Hij is dus de rabbi en geeft onderricht, zelf gezeten op een stoel of dergelijke. En Marta komt bij Jezus staan: ze bevindt zich dus hoger dan Jezus, en heel wat hoger dan haar zus. Ze maakt Jezus een verwijt, stelt op zijn minst een kritische vraag. En ze beveelt Jezus dat Maria haar moet helpen bij de dienst. Overdreven zorg voor het werk dringt de persoonlijke aandacht voor de gasten en de huisgenoten op de achtergrond.

¹ Zwijnaarde, 22 april 2017.

² En ook: 10 februari H. Scholastica, 18 februari: H. Bernadette Soubirous, 16 juni: H. Lutgardis, maagden, heiligen.

³ Naardense Bijbel (2014).

⁴ Lucas 12,22-31.

Maria – die naam betekent vermoedelijk ‘de halsstarrige’ – is opvallend passief. Ze spreekt geen enkel woord. Ze beweegt niet. Ze zit aan Jezus’ voeten en luistert naar het Woord van deze uitzonderlijke rabbi. Ze beantwoordt aan het eerste gebod van het Eerste Testament: ‘Hoor, Israël.’ God spreekt, de mens luistert. De mens hoort en is gehoorzaam. Maria vertegenwoordigt de mensen die Gods Woord werkelijk beluisteren en er willen naar leven. Ze heeft wel aandacht voor deze bijzondere gast. Niet toevallig staat precies in het centrum van dit verhaal: ‘Jezus spreekt, zij luistert.’

Lucas geeft met dit verhaal ook een antwoord op een belangrijke vraag. Kan de vrouw Gods Woord beluisteren en verkondigen in de kerkgemeenschap? Of moet ze zich houden aan de traditionele rol van de vrouw: instaan voor het dienstwerk van het huishouden? Het is duidelijk: de vrouw kan even goed als de man het Woord van God beluisteren en verkondigen.

Het Woord in mijn leven

Neem ik mijn deel van het huishoudelijke dienstwerk op mij? Verhindert het dienstwerk mij voldoende aandacht te hebben voor mijn huisgenoten en gasten? Luister ik voldoende naar het Woord van Jezus? Ben ik er gehoorzaam aan? Hoe zie ik de rol van de vrouw in de taken van de Kerk?

Bidden met het Woord

Heer en Leermeester,
soms ben ik Marta:
dienstbaar, actief,
druk, bezorgd.
Soms vraag ik U
antwoorden op noden.
Soms beveel ik U:
wil me dit alstublieft vergeven.
Laat toch Maria in mij groeien:
luisteren naar Uw Woord,
horen naar wat U zegt,
gehoorzaam aan wat U mij vraagt,
beschikbaar voor de zending
die U mij geeft,
dag na dag, uur na uur. Amen.

© Eric Haelvoet 2017