



## **Bezinning 681: De roeping van de apostelen**

**Matteus 10,1-7 = wekdagen 14° week woensdag**

### **Het Woord**

Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Tomas en de tollenaar Matteus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Taddeus, en ten slotte Simon Kananeus en Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren. Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gaf hun de volgende instructies: 'Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: "Het Koninkrijk van de hemel is nabij."'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Het is de enige keer in het Matteusevangelie dat de twaalf 'apostelen' ('gezondenen') genoemd worden. Maar de zending volgt pas na de roeping. Er staat uitdrukkelijk dat Jezus de twaalf eerst bij zich roept. De relatie met Hem is essentieel voor hun zending. Men kan geen pastoraal doen, als men geen voldoende stevige relatie met Christus heeft. Gebed, luisteren naar het Woord, de sacramenten, momenten van meditatie, stilte, bezinning en retraite zijn daarvoor onmisbaar.

In die dichte relatie geeft Jezus hun in een tweede beweging het gezag over onreine geesten en de kracht om te genezen. Zonder die relatie kan de Heer ons dat gezag en die kracht niet geven.

Dan pas worden de twaalf namen gegeven. Zoals steeds staat Simon voorop en wordt hier al Petrus genoemd. Judas staat altijd achteraan met de vermelding dat hij Jezus heeft prijsgegeven. Het zijn stuk voor stuk unieke personen, elk met een eigen naam.

De essentie van hun zending is het Koninkrijk der hemelen aan te kondigen. Dat Koninkrijk is er. Het is Gods heerschappij, die in Jezus nabij gekomen is. En nu ook in de twaalf, want ze voeren hun zending uit met hetzelfde gezag en dezelfde kracht als Jezus.

Met het woord 'verloren schapen' wordt het beeld van de herder opgeroepen. Jezus is de Goede Herder. En de apostelen moet op dezelfde manier goede herders zijn voor de mensen, vooral voor hen die verloren zijn.

En wat mooi: niemand wordt alleen op pad gestuurd. Het is een groep, een groep van twaalf, die met elkaar verbonden zijn omdat ze met de Heer verbonden zijn. Ze zijn broers van elkaar, zoals tweemaal vermeld wordt.

### **Het Woord in mijn leven**

Ervaar en voel ik dat Jezus mij bij zich roept, om in een diepgaande relatie met Hem te leven? Hoe beantwoord ik die roep? Op welke manier geeft Hij mij gezag en kracht voor mijn zending? Ga ik op zoek naar de 'verloren schapen'? Spreek ik mensen over het Koninkrijk van God? Welke zussen en broers geeft de Heer mij om samen onze zending te dragen?

### **Bidden met het Woord**

Goede Herder,  
U hebt een hart voor ons,  
vooral voor wie verloren loopt.  
U wil ons aan Uw hart drukken,  
een diepe relatie met ons beleven.  
U zendt ons nooit alleen,  
maar altijd in een groep,  
als broers en zusters,  
door U aan elkaar gegeven.  
Geef ons een groot hart  
voor alle mensen  
die verloren lopen,  
die lijden en opgejaagd zijn.  
Inspireer ons altijd opnieuw  
om hun Uw Rijk aan te kondigen,  
met woorden en concrete daden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017