



Bezinning 680: Met Gods tedere liefde

Matteus 9,35-10,1.5-8 = advent 1° week zaterdag

Het Woord

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.'

...

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gaf hun de volgende instructies: 'Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: "Het Koninkrijk van de hemel is nabij." Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Af en toe geven de evangelisten een samenvatting van heel veel activiteiten van Jezus. Zo ook het eerste vers van deze tekst. Daarbij vallen de woorden 'alle, iedere en elke' op. Het Koninkrijk van God is bedoeld voor alle mensen. Gods liefde sluit iedereen in. Daarom weet Jezus zich geroepen en gezonden om naar elk plekje te gaan, ook de steden en dorpen die Hem vijandig gezind zijn.

Jezus wordt 'innerlijk bewogen'¹ door de vele mensen die afgemat en opgejaagd zijn en bovendien, wat nog erger is, geen herders hebben. Eerder dan medelijden, voelt Jezus tederheid. Hij kijkt naar die mensen in nood met Gods liefdesogen. Dat zet Hem in beweging. Zoals we in de samenvatting daarnet lazen: Hij spreekt en Hij handelt. Hij doet wat Hij zegt. Jezus is de herder die een hart heeft voor die schapen in de problemen.

¹ Naardense Bijbel (2014).

Naast het beeld van de herder, is er ook het beeld van de oogst. Die oogst is rijpt, klaar om geoogst te worden. Het is het moment van de definitieve verzameling van Israël, zelfs van het laatste oordeel. Daarin spelen twee dimensies mooi door elkaar. De arbeiders zijn het aardse, het menselijke. Maar de Heer is het hemelse. Daarom moet men bidden tot de Heer om arbeiders te zenden. Want de Heer is eigenaar van de oogst, niet de arbeiders. De arbeiders zijn er om de oogst aan de Heer aan te bieden.

In het tweede gedeelte van de tekst zendt Jezus de twaalf leerlingen, die hier 'apostelen' ('gezondenen') genoemd worden. Het is de enige plaats in het hele Matteusevangelie dat de twaalf zo genoemd worden.

Daarbij geeft Jezus in vier onderdelen² de meer concrete richtlijnen voor hun zending, waarvan we er hier twee te horen krijgen. De bestemmingen van hun zending zijn de verloren schapen van Israël, niet de heidenvolkeren en niet de Samaritanen. Daarmee roept Jezus opnieuw het beeld van de herder op. De aard van de zending valt volledig samen met de zending van Jezus, zoals we die in de samenvatting (eerste vers) al vernoemden. Jezus geeft hun dus al zijn macht. En ook hier weer het woord en de daad, het spreken en het handelen.

Het Woord in mijn leven

Gaat mijn liefde en dienstbaarheid naar alle mensen, ook naar wie mij vijandig gezind is? Raakt het lijden van de mensen mij, zodat ik in beweging kom om er iets aan te doen? Bid ik de Heer om arbeiders naar zijn oogst te sturen? Welke zending geeft de Heer mij?

² Naar wie: verzen 5-6; welke zending: verzen 7-8; met welke voorzieningen: verzen 9-10; hoe omgaan met de bestemmingen: verzen 11-15.

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent de Goede Herder.
Het leed van de mensen
raakt U innerlijk
en wekt Uw tederheid op,
de tedere liefde van de Vader.
U spreekt woorden van hoop
en stelt daden van redding.
U wil arbeiders voor de oogst
om die aan de Vader te geven.
Daarom zendt U er twaalf,
en na hen nog veel meer,
om hetzelfde te zeggen
wat U verkondigd hebt,
om het zelfde te doen,
wat U ons voordeed.
Geef ons de goddelijke liefde,
tederheid en zorg
voor de mensen.
Mogen alle mensen
geholpen en gered worden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017