



Bezinning 678: Twee korte geloofsbelijdenissen ¹

Johannes 20,24-29 = 3 juli H. Tomas

Het Woord

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In dit kort stukje staan twee prachtige geloofsbelijdenissen. De tien apostelen getuigen voor Tomas dat ze de Heer gezien hebben. Het is de kern van de geloofsverkondiging. De Heer, die aan het kruis gestorven is, is verrezen en men kan Hem zien. 'De Heer zien' kan op meerdere manier geïnterpreteerd worden. Maar de inhoud komt uiteindelijk altijd op hetzelfde neer. De verrezen Heer zien veroorzaakt een diepe vreugde in ons. Die vreugde moeten we met anderen delen. We kunnen niet anders. Die vreugde gunnen we immers alle mensen.

De tweede geloofsbelijdenis luidt: 'Mijn Heer en Mijn God.' Tomas, die zo kritisch was, geeft zich totaal over aan zijn Heer en God. Door het tweevoudige 'mijn' beleeft hij zijn geloof als een zeer persoonlijke relatie met de Heer. Gelovige overgave verbindt ons met de Heer zoals een kind door de navelstreng verbonden is met zijn moeder. Ook de Heer geeft ons leven, overvloed van leven. Hij geeft ons de heilige Geest.

Deze geloofsbelijdenissen zijn bijzonder kort. Geen grote redeneringen. Geen uitleg. Geen verklaringen. Overgave. Het is niet de taal van de rede, het verstand. Het is de taal van de liefde, de taal van het hart. De liefde heeft slechts een enkel koosnaampje nodig om zijn liefde voor de

¹ Mariakerke, 19 april 2017.

ander uit te drukken. Een paar woorden volstaan om ons geloof voor de Heer en voor anderen te verwoorden. Om te getuigen. Om ons aan de Heer te binden.

Het Woord in mijn leven

Wat is mijn kortste geloofsbelijdenis om voor anderen over de verrezen Heer te getuigen? Hoe spreek ik de Heer het liefst aan? Kan ik mij in een paar woorden helemaal aan de Heer overgeven?

Bidden met het Woord

Mijn Heer en Mijn God,
overwinnaar van het kwaad,
vernietiger van de dood,
schenker van de vrede,
gever van het echte leven,
U komt naar mij toe,
U zet mij aan om te geloven,
U blaast Uw Geest in mij,
U geeft mij vele tekenen,
U laat mij zien,
ik mag U aanraken,
U heel nabij komen.
U zendt mij uit.
In U vind ik de vreugde,
in U, mijn Heer en mijn God. Amen.

© Eric Haelvoet 2017