



Bezinning 677: Op leven en dood 2 ¹

Johannes 20,19-23 = Pinksteren A-jaar dagmis

Het Woord

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De deuren zijn gesloten. Dit is een sterk beeld. Hoeveel geslotenheid is er in ons leven? In mijn hart? In onze relaties? In onze samenleving? Afgesloten ruimtes worden duf. De lucht onzuiver. Het leven verrot. Johannes geeft de reden van die geslotenheid: vrees voor de joodse leiders. Angst. Ze hebben Jezus laten kruisigen. En ze weten wie Jezus' dichtste leerlingen zijn ... Het is een kwestie van leven en dood.

Maar Jezus komt in die geslotenheid binnen. Plots, ongevraagd, zelfs tegen alle verwachtingen in, staat Hij in ons midden en in het midden van ons leven. Het herinnert ons aan de uitspraak: 'Waar twee of drie in Mijn naam samenzijn, daar ben Ik in hun midden' (Matteus 18,20). We mogen het hier omdraaien: waar Hij in ons midden komt, zijn we in zijn naam bijeen. Dan vormen we gemeenschap rond Hem, met Hem in het centrum. Dat maakt alles anders in ons samenleven.

Het is opvallend hoeveel werkwoorden er bij Jezus staan: binnenkomen, gaan staan, spreken, tonen, zenden, blazen. Terwijl de leerlingen niets zeggen en doen. Maar ze zijn wel vol vreugde bij het zien van de Heer. De angst is al weggeblazen. En het frisse leven, het verrijzenisleven waait hun geslotenheid open.

Ja, het is een kwestie van leven en dood. De leerlingen gaan ervan uit dat Jezus dood is. Maar Hij leeft dus, want ze zien Hem. Ze vrezen hun eigen dood, maar ze ontvangen het volle leven, het

¹ Mariakerke, 19 april 2017.

leven van heilige Geest. Ze krijgen zelfs de macht om leven te brengen waar zonde is. Vergiffenis schenkt immers leven, een nieuwe toekomst.

Het Woord in mijn leven

Welke geslotenheid is er in mijn leven? Wat is daar de oorzaak van? Komt Jezus binnen om mij te openen voor het echte leven? In welke relaties en gemeenschappen staat de verrezen Heer in ons midden? Waar brengt de heilige Geest nieuwe toekomst na de zonde?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U komt binnen
in onze geslotenheid.
U staat in ons midden.
Dat brengt ons samen.
Onze angst wordt vreugde,
onze zonde toekomst.
Waar dood was,
bent U het leven,
het verrijzenisleven.
Blaas Uw Geest in ons,
die frisse lucht
die ons laat ademen.
In de Geest ademen we
vrede, vreugde en vergiffenis.
En U zendt ons in zijn kracht
naar buiten, naar anderen,
om zelf ook leven te brengen
waar geslotenheid is,
dood en angst. Amen.

© Eric Haelvoet 2017