



## Bezinning 676: Met Gods liefde

Matteus 5,43-48 = veertigdagentijd 1° week zaterdag; weekdagen 11° week dinsdag

### Het Woord

[Jezus zei:] 'Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

We lezen de zesde van zes antithesen<sup>1</sup>: 'Ge hebt gehoord ... maar Ik zeg u.' Alweer verwijst Jezus naar het Eerste Testament met: 'Je moet je naaste liefhebben' (Leviticus 19,18). Maar met 'je moet je vijand haten' is er een probleempje. Dit staat niet als dusdanig in de Schrift. We vinden er zelfs het tegengestelde: 'Verheug je niet over de val van je vijand, juich niet als hij ten onder gaat' (Spreuken 24,17). En nog: 'Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken' (Spreuken 25,21). Er is een uitzondering: 'Zou ik niet haten wie U haten, Heer, niet verachten wie tegen U opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden' (psalm 139,21-22). Wie God kwetst, kwetst de gelovigen. Maar Jezus kiest dus radicaal voor de liefde voor de vijand, om welke reden dan ook iemand anders mijn vijand is.

Het doel is zo goed te worden als God zelf. Hij laat de zon schijnen voor alle mensen op aarde. De regen is er voor iedereen. Het goede van de hele schepping is er voor de mensen, gegeven aan allen. God geeft en vraagt dat ook wij geven en wel aan iedereen. Uiteindelijk zegt Jezus zelfs: 'Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.' Zoals Jezus zich spiegelt aan God en Gods liefde voor de mensen toont, zo wil Hij dat ook wij doen en dus aan Hem gelijkvormig worden. Een hoger doel kan er niet zijn.

Dat houdt in dat we niet oordelen over mensen. We laten het oordeel over mensen over aan God. Dat is zijn domein.

---

<sup>1</sup> Eerste: de verzen 20-26; tweede: 27-30; derde: 31-32; vierde: 33-37; vijfde: 38-42; zesde: 43-47.

En een derde maal valt het woord 'liefhebben.' Het is de rode draad doorheen de zes antithesen. Niet doden, niemand verwijten maken, je hart zuiver maken, betrouwbaar zijn, geen weerstand bieden aan wie je leed aandoet, altijd geven ... Het gaat altijd over liefhebben. Omdat God liefde is, daarom moeten ook wij liefde zijn, niet naar menselijke maatstaven, maar volgens het niveau van God zelf.

### **Het Woord in mijn leven**

Geef ik Gods liefde voor alle mensen door aan iedereen? Probeer ik lief te hebben naar de goddelijke maatstaf? Betoon ik liefde aan wie ik als vijand ervaar?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U toont wie God is.  
Altijd hebt U lief,  
ook Uw vijanden.  
U bent als de zon,  
U bent als de regen:  
U bemint alle mensen.  
Dat vraagt U ook van ons.  
Vervul ons met de liefde  
die God zelf is.  
Zo bouwen we zijn Rijk op,  
waarin iedereen welkom is  
en gelukkig kan leven.  
Vooral, Heer onze God:  
dank voor Uw liefde,  
die we mogen ondervinden  
elke dag van ons leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2017