



## Bezinning 671: Tot in de perfectie

Matteus 5,17-19: veertigdagentijd 3° week woensdag; weekdagen 10° week woensdag

### Het Woord

Jezus zei: 'Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota<sup>1</sup>, elke tittel<sup>2</sup> in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het Koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

De zending en roeping van Jezus betekent geen nieuwlichterij. Hij is niet gekomen om eerst de tafel schoon te vegen om dan zijn nieuwe boodschap in de plaats te stellen. Integendeel, Hij is gekomen om de Wet te vervullen. Het werkwoord 'vervullen' moeten we maximaal interpreteren als het uitvoeren van de Wet tot in de perfectie en er de volle zin aan geven, zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Matteus plaatst deze uitspraak van Jezus aan het begin van zes antithesen: 'Ge hebt gehoord ... maar Ik zeg u ...' Hij sluit die antithesen af met de uitspraak van Jezus: 'Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is' (Matteus 5,48). Het is een bijzonder hoog ideaal, zelfs op goddelijk niveau.

Met het oog op die perfecte vervulling zegt Hij ook dat geen jota of haaltje, dat is het kleinste detail, uit de Wet zal verwijderd worden. De Wet zal dus volkomen vervuld worden. *Alles* wat God gepland heeft en wil, zal worden uitgevoerd. Jezus ziet zichzelf als degene die volledig gehoorzaam is aan de Vader. En Hij roept zijn volgelingen op hetzelfde te doen. Is dat niet de grote kracht van alle heiligen? Ze streefden naar die goddelijke perfectie en hun leven werd niet alleen hoogstaand menselijk, maar zelfs goddelijk. Of heilig.

Jezus zegt dat Gods wil volkomen zal gerealiseerd worden. Dat is Gods belofte en die zal werkelijkheid worden. Wat een geloof en vertrouwen in Gods scheppingskracht!

<sup>1</sup> Jota is de Griekse versie van jod, de tiende letter van het Hebreeuws. De getalwaarde is tien, het getal dat net als 1 voor God staat. Jezus wil dus vooral God niet laten verdwijnen uit de Wet.

<sup>2</sup> Een tittel is een klein haakje of streepje, dat dient om een aantal Hebreeuwse (Aramese) letters van elkaar te onderscheiden.

Wie ook maar het kleinste deeltje van de Wet afschaft of negeert, gaat in tegen Gods wil. Want Gods wil is te vinden in de Wet. God acht dergelijke mensen klein.

Maar dan volgen twee werkwoorden die bijzonder belangrijk zijn: doen en onderrichten. In die volgorde. In Gods rijk moet men de Wet eerst doen. Het handelen gaat het spreken vooraf. Het handelen geeft juist gezag aan het spreken. Het is Jezus' goddelijk gezag.

Maar na en naast het doen van Gods wil, is ook het onderrichten een goddelijke plicht. God roept en zendt niet alleen Jezus om zijn wil te vervullen tot in de perfectie, maar elke mens. Dat kan op het microvlak zijn (gezin, vriendschappen ...) en op het macrovlak (nationaal, internationaal, mondiaal). Want mensen kunnen maar Gods Wet vervullen als ze die kennen.

### **Het Woord in mijn leven**

Streef ik ernaar de wil van God, te vinden in de Wet, volkomen uit te voeren, tot in de perfectie? Welk onderdeel van Gods Wet negeer ik of 'schaf ik af'? Doe ik Gods wil werkelijk? Op welke manier onderricht ik Gods wil aan anderen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U bent gekomen  
om God te gehoorzamen.  
U hebt heel de Wet vervuld,  
tot in de uiterste perfectie.  
Elk detail hebt U gerealiseerd.  
U drukt ons op het hart  
dat Gods wil werkelijkheid zal worden.  
Geef dat we inderdaad doen  
wat God van ons verwacht.  
Laat ons duidelijk zien  
hoe wij kunnen onderrichten.  
Wees barmhartig, Heer,  
als we niet Uw niveau halen.  
Inspireer ons, maak ons creatief.  
Want Gods Wet is leven,  
leven voor alle mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017