



Bezinning 668: We verraden de Heer 2 ¹

Matteus 26,14-25 = fragment Passiezondag A-jaar; Goede Week woensdag

Het Woord

Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: 'Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?' Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: 'Waar wilt U dat wij voorbereidingen treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?' Hij zei: 'Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: "De Meester zegt: "Mijn tijd is nabij, bij jou wil Ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken."'" De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.

Toen de avond was gevallen lag Hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei Hij tegen hen: 'Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij uitleveren.' Dit bedroefde hen zeer en de een na de ander vroegen ze Hem: 'Ik toch niet, Heer?' Hij antwoordde: 'Hij die samen met Mij zijn brood in de kom doopte, die zal Mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.' Toen zei Judas, die Hem zou uitleveren: 'Ik ben het toch niet, rabbi?' Jezus antwoordde: 'Jij zegt het.'

Een woord bij het Woord

De Heer gebruikt een paar maal verhullende taal. Hoe moesten de leerlingen 'Mijn tijd is nabij' begrijpen? En de uitspraak: 'Een van jullie zal Mij uitleveren'? En: 'De Mensenzoon zal heengaan'? Jezus weet wat dit in de werkelijkheid inhoudt. De leerlingen konden het onmogelijk vatten. Alleen achteraf, als Jezus al verrezen is, zullen ze tot het volle inzicht komen.

Het is opmerkelijk dat Jezus Judas niet tegenhoudt. Judas heeft beslist Jezus aan de hogepriesters over te leveren en Jezus laat het gebeuren. Meer nog: het moet gebeuren en wel volgens Gods plan, dat Hij in de Schriften vindt. Iemand doet kwaad en zelfs dat kwaad krijgt een plaats in Gods heilsplan. Want Gods wil zal gerealiseerd worden.

Judas verradt de Heer. Niet alleen omwille van het geld. Maar ook door Hem aan te spreken met 'rabbi' en niet met 'Heer'. Zo verraden we de Heer heel vaak, meer dan we willen toegeven. We

¹ Westvleteren, 12 april 2017.

zwijgen soms als we over Hem moeten getuigen. We spreken soms over Hem maar hangen een verkeerd beeld van Hem op: we maken Hem kleiner dan Hij werkelijk is. Soms is ons imago ons dierbaarder dan uitdrukking geven aan onze geloofsovertuiging. Ik bid te weinig en besteed te weinig tijd aan Hem. Mijn gebed is vaak routineus en oppervlakkig. En er zijn nog wel manieren waarop we de Heer verraden, elk met een eigen motief.

Maar we mogen altijd naar de Heer gaan met onze schuld. Want zijn vergevende liefde is groter dan onze schuld. Want door zijn lijden en dood heeft Hij het kwaad overwonnen, ook ons kwaad. Daar ligt onze hoop.

Het Woord in mijn leven

Op welke manieren verraad ik Jezus: door te zwijgen, door Hem kleiner te maken dan Hij is, door mijn imago boven mijn geloof in Hem te plaatsen, door te weinig tijd aan Hem te besteden, door routineus en oppervlakkig gebed ...? Laat ik mijn verraad voldoende tot mij doordringen? Ga ik met mijn schuld naar Hem om Hem vergiffenis te vragen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent meer dan een rabbi.
U bent de Zoon van God,
ja, de Mensenzoon.
U vervulde de Schrift
door vrij en bewust
te lijden onder het kwaad
en te sterven aan het kruis.
Zo overwon U het kwaad,
vooral ook de dood.
Uw verrijzenis is hoop voor ons.
Judas zit in iedere mens,
ook in mij, arme zondaar.
Soms getuig ik niet over U
als ik dat wel zou moeten doen.
Soms verklein en vervorm ik U
tot wie U niet bent.
Soms is mijn imago belangrijker
dan mijn geloof in U.
Ik besteed te weinig tijd aan U
en is mijn gebed te oppervlakkig.
Vergeef mij, mijn Heer en mijn God. Amen.

© Eric Haelvoet 2017