



## **Bezinning 665: Gehoorzaam tot het einde**

**Johannes 19,28-30 = fragment Goede Week ABC-jaar**

### **Het Woord**

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei Hij: 'Ik heb dorst.' Er stond daar een vat water met azijn, ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei Hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Aan het eigenlijke stervensmoment van Jezus besteedt Johannes slechts drie verzen. Uiterste soberheid. En ook dat moment grijpt hij aan om zijn Jezusbeeld duidelijk te maken. Jezus is de soevereine Heer die zelf vrij zijn bestemming tot het einde toe beheerst en bepaalt. Geen bespottingen, geen wanhoopskreet zoals bij de synoptici. En wat zegt Johannes over Jezus? Hij gebruikt driemaal hetzelfde woord 'volbrengen'. In andere vertalingen 'voleindigen' of 'vervullen'. Jezus heeft het hele plan van de Vader volbracht, uitgevoerd, en wel tot het einde. In de dubbele betekenis: het plan van de Vader tot het einde toe, maar ook tot het einde van zijn eigen leven, dus tot zijn laatste adem (zie Johannes 13,1). Hij is de Zoon die volkomen gehoorzaam is aan de Vader.

Jezus' gehoorzaamheid is nog op een andere manier dubbel. Hij is niet alleen gehoorzaam aan zijn Vader, maar ook aan zijn leerlingen, aan de Kerk, die nog maar pas geboren is. Zijn moeder, de geliefde leerlingen en nog een paar mensen staan bij zijn kruis. Aan hen, aan de Kerk geeft Hij zijn Geest.

Jezus slaakt geen wanhoopskreet, wat Hij heeft altijd geleefd in een directe en levendige verbondenheid met zijn Vader. Zijn Vader is altijd bij Hem (zie Johannes 8,29). Hij kan zich daarom niet eenzaam en verlaten voelen.

Ook het woord 'azijn' komt driemaal voor.<sup>1</sup> Azijn is bitter. Ook de dood is bitter. Maar Jezus spreekt de woorden 'Ik heb dorst' niet uit omdat zijn lichaam dorst heeft. Hij spreekt die woorden

---

<sup>1</sup> Zie Naardense Bijbel (2014).

uit om de Schrift te vervullen. We vinden die bede met name in twee psalmen (psalm 42,3; psalm 69,22).

Jezus geeft de Geest, vrij en autonoom. Door de Geest te geven, restloos, sterft Hij zelf. Hij sterft opdat anderen leven. In zijn Geest is Hij voortaan aanwezig en werkzaam in de Kerk, in alle mensen die de wil van de Vader volbrengen.

### **Het Woord in mijn leven**

Leef ik om de wil van de Vader volkomen te vervullen en wel tot het einde van mijn leven? Geef ik mezelf voortdurend opdat anderen zouden leven? Leef ik voldoende vanuit de Bijbel?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
vanaf het eerste begin  
tot het laatste moment  
was U gehoorzaam  
aan Uw en onze Vader.  
U hebt alles volbracht,  
de hele heilige Schrift.  
U gaf Uzelf, vrij en totaal,  
aan Uw hemelse Vader  
en aan ons, Uw Kerk.  
Zelfs Uw Geestesadem  
geeft U ons voortdurend  
om ons te sterken,  
om ons te inspireren,  
om ons te bezielen,  
om ons te bemoedigen,  
om ons te begeleiden,  
om ons aan te vuren,  
om ons te heiligen.  
Ook wij willen gehoorzaam zijn  
aan de wil van de Vader,  
tot het einde toe. Amen.

© Eric Haelvoet 2017