



## Bezinning 658: Ik spring op 5 <sup>1</sup>

Marcus 10,46-52 = 30° zondag van het B-jaar; wekdagen 8° week donderdag

### Het Woord

Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, Hij roept u.' Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus verlaat Jericho in het gezelschap van veel mensen. Bartimeus is langs de weg gaan zitten. Om niet overhoop gelopen te worden? Om toeschouwer te zijn? Vol verwachting: wanneer komt Jezus ter hoogte van hem? Voorlopig krijgen we geen antwoord.

Bartimeus hoort dat Jezus er is. En onmiddellijk spreekt hij Hem aan met 'Zoon van David'. Hoe weet hij dat Jezus de Messias is? De tekst geeft geen antwoord op deze vraag. Daardoor gaat alle aandacht naar het schreeuwen om ontferming. Het wordt herhaald, zelfs in een crescendo. Hij schreeuwt de tweede maal harder dan de eerste maal.

En Jezus blijft staan. Zo kennen we Hem. Hij is op weg naar Jeruzalem, goed wetend dat Hij daar zal lijden, sterven en verrijzen. En toch stopt Hij bij deze ene mens, zittend langs de weg, deze blinde bedelaar. Het schreeuwen van die man raakt Hem. Het laat Hem niet onverschillig. En Jezus doet meer. Hij draagt mensen rond Hem op Bartimeus te roepen. Hij vraagt van hem toch ook een stap, zelfs meerdere stappen naar Hem toe te zetten.

Bartimeus straalt een en al enthousiasme uit. Hij springt op zijn voeten, zoals een kind dolgelukkig kan zijn als het verneemt dat het iets aangenaams zal mogen doen. En als Jezus hem vraagt, wat

---

<sup>1</sup> Groot-Bijgaarden, 28 maart 2017.

Hij voor hem kan doen, weet hij onmiddellijk wat hij wil. Dat hij zou mogen zien. En of hij ziet: Hij volgt Jezus op zijn weg en wordt dus christen. Zijn geloof is volgroeid.

## **Het Woord in mijn leven**

Hoe vaak ga ik zitten om te wachten tot Jezus voorbijkomt? Van hoe diep schreeuw ik Jezus om ontferming? Wanneer had ik de ervaring dat Jezus stilstaat bij mijn vragen en schreeuwen, bij mijn nood? Wanneer ben ik als een blij kind opgesprongen uit vreugde om wat Jezus voor mij betekent? Hoe volg ik Jezus op zijn weg?

## **Bidden met het Woord 1**

Heer Jezus, Zoon van David,  
Grote Meester, Messias,  
U hoort de mens schreeuwen  
om Uw ontferming.  
U staat stil bij ons lijden.  
U roept de mens in nood  
om bij U te komen.  
U ziet ons geloof.  
U vraagt aan ieder van ons  
wat U voor ons kan doen.  
En wat een groot wonder:  
U maakt dat we zien  
met onze geloofsogen.  
Ook wij willen U volgen  
op Uw weg naar Pasen,  
doorheen Goede Vrijdag  
en Stille Zaterdag.  
Help ons opstaan, altijd weer,  
om een te zijn met U,  
opgestane Heer. Amen.

## **Bidden met het Woord 2**

Heer Jezus Christus,  
U bent de zoon van mijn leven.  
Laat mij een zoon zijn  
voor de mensen rond mij.

### Bidden met het Woord 3

Jezus,  
ik zit neer.  
U loopt voorbij.  
Ik schreeuw.  
Ik schreeuw nog harder.  
U hoort mij.  
U staat stil.  
U roept mij.  
Ik vat moed.  
Ik gooi mijn mantel weg.  
Ik spring op.  
Ik kom naar U toe.  
U vraagt mijn nood.  
Ik wil zien!  
U zendt mij heen.  
U erkent mijn geloof.  
Ik kan kijken.  
Ik kan zien.  
Ik volg U. Amen.

© Eric Haelvoet 2017