



## **Bezinning 657: Van hier naar daar**

**Johannes 18,28-33a = fragment lijdensverhaal Goede Vrijdag ABC-jaar**

### **Het Woord**

Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: 'Waarvan beschuldigt u deze man?' Ze antwoordden: 'Als Hij geen misdadiger was, zouden we Hem niet aan u uitgeleverd hebben.' Pilatus zei: 'Neem Hem dan mee, en veroordeel Hem volgens uw eigen wet.' Maar de joden wierpen tegen: 'Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.' Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin Hij aanduidde welke dood Hij sterven zou. Nu ging Pilatus het pretorium weer in.

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Jezus is geboeid en wordt van de ene plaats naar de andere gevoerd. Van de Hof van Olijven naar Annas, van Annas naar Kajafas, van Kajafas naar Pilatus. Hier zal de beslissing vallen, die we allen kennen. Hier zal de weg naar de kruisdood beginnen. Jezus is van zijn vrijheid beroofd, zo lijkt het althans. En hoe opmerkelijk: in deze tekst spreekt Jezus geen woord. Niemand vraagt Hem iets en Hij zegt zelf niets.

Het is de eerste keer dat Pilatus in het Johannesevangelie voorkomt. Deze gouverneur over Judea van het jaar 26 tot 36 woont in Caesarea aan de Middellandse Zee, maar komt voor de grote feesten of bij een oproer naar Jeruzalem. Hij is wreed en cynisch, hard en misprijzend. Toch schildert Johannes hem eerder als een meegaande en zwakke leider. Daardoor komt heel veel aandacht te liggen op hen die Jezus aanklagen.

Het is op zich al zeer opmerkelijk dat de leiders een volksgenoot aanklagen bij de bezettende macht. Ze geven als reden op dat Jezus een kwaaddoener is, een slechte mens. Zo slecht dat Hij de dood verdient. Daarom kunnen ze Hem niet zelf berechten. Ze mochten immers de doodstraf niet uitspreken en uitvoeren, tenzij in enkele uitzonderlijke situaties. Alleen de bezetter kan dat.

## Het Woord in mijn leven

Wanneer heb ik de ervaring gehad dat anderen mijn vrijheid beroofden en met mij deden wat zij wilden? Ben ik ooit door mensen uit mijn eigen kring veroordeeld? Heb ik ooit iemand veroordeeld? Hoe ga ik om met het kwaad van andere mensen?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
doorheen heel de geschiedenis  
hebben mensen anderen veroordeeld.  
Ze hebben hen aangeklaagd,  
beschuldigd en verraden.  
Vaak zonder voldoende reden.  
Zo zijn wij, mensen.  
Zo is het ook met U gegaan.  
We bidden U, Heer,  
dat we elkaar positief bejegenen,  
het goede in de verf zetten,  
het kwade vol mildheid vergeven  
en mensen levensruimte geven,  
vol respect voor hun vrijheid,  
vol respect voor hun waardigheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017